

Işıl Saygın\*

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kadından Sorumlu Devlet Bakanı olarak Akdenizli Kadınlar ve Demokrasi sempozyumunun siz katılımcılarını;

Tüm protokol kurallarını yıkarak sayın konuklar diye değil dostlarım diye selamlamak istiyorum.

Çünkü bizler, ülkemizin bakan, milletvekili hepsinden önemlisi demokrasi gönüllüsü kadınları olarak onlarca yıl süren uzun ve yorucu bir kavgadan geliyoruz.

Yüzyıllarca evden eve, komşu desteği veren biz kadınlar, bu kez kıyıda kıyıya demokrasiyi yaşam biçimi kılmak, deneyimlerimizi paylaşmak için buradayız.

Yüzyıllardır pek çok ulusa, uygarlığa, kültüre yaşam veren bu topraklarda yetişmiş bir kadın edebiyatçımızın ifadesi ile "Zeytinle zakkumu, limonla portakala kardeş eden iklim ve tarihsel gelişim", Akdeniz Kadınlarının yaşam biçimlerini, geleneklerini ortaklaştıran, kardeşçe kaynaşmaya davet eden iklimdir.

Her ne kadar günümüzde teknolojideki hızlı gelişme uluslar arasındaki farklılıkları azalttıysa da zevkler, davranış kalıpları ve beğeniler birbirine benzer hale geldiyse de, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde tek bir kadın kimliğinden söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla karşılaşılan sorunlar ülkeden ülkeye olduğu kadar ülkelerin yöresel özelliklerine göre de farklılık göstermektedir.

Ne var ki, gerek kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunların gerekse bölgenin patlamaya hazır bir bomba özelliğine sahip olmasının temelinde, kadınların siyasal yaşama katılmasını zorlaştıran engeller yatmaktadır.

İnanıyorum ki biz Akdenizli kadınlar, deneyimlerimizi paylaşırken demokratik yaşamın içinde, onun ayrılmaz bir parçası olarak yer almak konusundaki çabalarımızı da dayanışma içinde sürdürmeliyiz.

Bugün demokrasi, insan hakları ve sosyal eşitlik açısından oldukça ileri gitmiş ülkelerde bile, her alanda olduğu gibi siyasal yaşamda ve genel olarak karar alma mekanizmalarında kadınların eşit temsil edilmediğini görüyoruz.

\* Kadından Sorumlu Devlet Bakanı.

Hepimiz biliyoruz ki, evrensel barış ve demokrasi kadınların soluğu, kadınların sesi, yani kadınların katkısı olmadan gerçekleşemez. Demokrasiye ulaşma yolunda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması araç değil, demokrasinin ön koşuludur. Bu eşitlik öncelikle hukukta eşitliği, yani eşit yurttaşlık haklarını gerektirir. Ancak deneyimlerimiz bize göstermiştir ki, **yasalar önünde eşitlik**, yaşamın her alanında eşitlik bilincini hayata geçirdiğimiz sürece gerçek ifadesini kazanmaktadır.

Demokrasinin gelişimi bağlamında dünyada son yirmi yılda göze çarpan en önemli oluşumlardan birisi de devletin kadın-erkek eşitliğini sağlama görevini üstlenmiş olmasıdır.

Yürütme onuruna eriştiğim Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı bugün Türkiye'de kadına hak ettiği yeri sağlamayı amaç edinmiş ve bu uğurda çaba sarfeden bir kurumdur. Bakanlığımıza bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kadınların karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması, elde ettiği hakların korunması ve geliştirilmesi ile ilgili politikalar üretmektedir. Bunu yaparken de toplumun ana grupları olan sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurmaktadır. Böylelikle genel müdürlüğümüz hükümet ile sivil toplum arasında köprü görevi üstlenmeye çalışmaktadır. Gerek devlet organlarında gerekse sivil toplum örgütlerinde daha çok kadının yer alması daha eşitlikçi ve çoğulcu bir demokrasinin de yolunu açacaktır.

Evrensel demokrasi ve insan hakları tüm insanlığın ortak mirasıdır. Bu ideale ulaşma yolunda toplum yaşamının her alanında kadın-erkek eşitliği bilincini yerleştirecek ve bu eşitliği sağlayacak politikalar üretmekte kararlıyız.

Evrensele uzanırken Akdeniz kıyılarının kültürel miraslarına ve kendilerine özgü kadın değerlerine sahip çıkmaları yolundaki çabaları destekliyoruz. Akdeniz çevresindeki çatışmaların barışçı yollarla çözümüne kadınların katkısını sağlamak üzere aramızdaki dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine içtenlikle inanıyoruz.

Bugün burada kıyıda kıyıya demokrasiyi yaşam biçimi haline getirmek üzere bir adım daha atmaktayız.

İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile UNESCO Türkiye Milli Komitesi ve Kadın Araştırmaları Derneği'nin birlikte düzenlediği bu sempozyumun başarılı geçmesini diler ve tüm emeği geçenleri kutlarım.

Savaşa ve her biçimiyle şiddete karşı, barıştan, kadın erkek eşitliği ve dayanışmadan yana olduğumu ve Akdeniz kadınlarının gücüne inandığımı bir kez daha belirterek barış, dostluk ve demokrasinin elçileri olan sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.