

Diğer dinleri bir tarafa bırakalım. Bu tarz düşünce, İslâm dini için kat'iyen söylene-
mez. «Savaşınız. Size savaş farz kılındı. Zira sa-
vaşta hayat vardır. Vasıta ve silâh hazırlayıp, sa-
vaşa hazır olunuz. İslâmları savaşa teşvik ediniz.
Dünyayı tercih ediyorsanız savaşınız. Savaş sizden
kaldırılmaz» (Bakara S.A.: 216, 344, 346, Ali İm-
ran S.A.: 146, 148, 152, 156, 158, 194, 200. Nisa
S.A.: 69, 71, 72, 74, 75. İnfal S. A.: 61, 65, 66, 67.
Tövbe S.A.: 13, 17, 18, 23 ve diğerleri). (İlmi
Çin'de dahi olsa arayınız. Beşikten mezara kadar
ilim öğreniniz. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyanın için
çalışınız» diyen ve bizi savaşa, hayat mücadelesi
için çalışmaya, ilim öğrenmeye teşvik eden, bize
pasif olmayı değil, dinamik olmayı öğütleyen İslâm
dini, nasıl olur da «Cemiyetin uyusturucu af-
yonu olur.» XVIII nci asırdan sonra Osmanlı Türk
Cemiyetine ve İslâm âlemine bir uyusukluk, tem-
bellik arız olmuş, gerilemişse bu İslâm dininden de-
ğil, içeride, çalışmayı, mücadeleyi, ilmi terket-
miş olan cemiyetten, dışarıda bizi sömürmek iste-
yen düşman devletlerin telkinlerinden gelmiştir.

Allaha ve dine bağlılık çökmeseydi, ekonomik
ve sosyal çöküntü olmayacaktı. Dini çöküntü, eko-
nomik ve sosyal çöküntüye yol açmıştır. Dini ve
ilâhî fikirler o dine inanan cemiyetle beraber tekâmül
ederler. İslâm dini, bazı istisnalarla beraber, 630'dan
1600 tarihine kadar, bin sene, önce Emevîler ve Abasîler
devrinde, sonra Selçuklular ve Osmanlılar zamanında
bir fetih ve dinamizm doktrini olduğu gibi İslâm ve Türk
medeniyetlerinin yaratılmasında da bir ilerici ruh ve düşünce
düzeni olmuştur. Asırlarca bir dinamizm doktrini
ve daima ileri atılan gerçek bir devrimci fikir

manzumesi olan İslâm dini, nasıl olurda bugün
toplumun tekâmülüne ve ilerici fikirlerine köstek
olur?. Dinin bir dinamizm doktrini, ilerici ve dev-
rimci bir fikir manzumesi olduğuna, 1100 den 1600
e kadar ve daha sonra, Avrupa tarihinde de gör-
mek mümkündür.

Dini, cemiyetin uyusturucu afyonu yapanlar
önce sömürgeci kapitalist emperyalistler ol-
muştur. Bunlar müstemlekelerini ellerinde tut-
mak, menfaatlerini devam ettirmek için misyoner-
lerini, kolej adındaki okullarını, entellijan servisle-
rini müstemleke memlekette kendilerine yaklaşan
grupları, sinsice harekete geçirmişler ve hele İslâm
âleminde, dinin «Tevekkül», kader bir lokma
ve bir hırka, şu ölümlü dünya. Beyde ölecek paşa-
da, fakirde ölecek zenginde v.s. gibi» tutmuşlar ve
muvaffak ta olmuşlardır.

Bugün de aynı oyunu, daha kötü bir şekilde
komünistler oynamak istiyorlar. Allahı ve dini inkâr
ederek inançlarda, dolayısıyla ekonomik ve sos-
yal münasebetlerde bir çöküntü meydana getire-
rek, komünizme zemin hazırlamaya çalışıyorlar.
Zira dinsiz ve fakir çevreler, komünizmin kolayca
yayılacağı en iyi çevrelerdir.

Bütün bunlardan şöyle neticeye varmak
mümkündür. Din, müsbet düşünen ve müsbet
eğitim yapan bilgiler, doğruyu görebilen önder-
ler elinde, bir afyon değil itici ve ilerici bir güç
kaynağı, reformist bir ideal, esaretten kurtuluşlar-
da bir savaş ruhudur. Milli mücadelenin binlerce
şehidi, vatanı emperyalist kapitalistlerden kurtar-
mak için savaşırken, ölümü ağızlarındaki tekbir ile
karşılımlardır. Milli mücadele vatan adına yapılmadan
önce, din adına yapılmıştır.

M Ü N Â C Â T

Dostlarımla yanında, dostlarımdan ırağım

Nedir Allahım bu sır, nedir Allahım bu sır!..

İçimden gelen sesle her an haykıracağım:

Çok sustun, yeter, haykır, çok sustun, yeter, haykır..

Ruhuma inen kırbaç, koparıp gitti onu

Haykıracak bir nefes bırakmadı fakire.

Belki gelmiştir diye gafil uykunun sonu

Bir his geldi hakire, bir his geldi hakire..

İstiyordum inandım ilhamla gelen sese

Lâkin herkes uyuyor, yine herkes uykuda..

Ne olurdu Allahım! küfür arza gelmese..

Tüm mü'minler kuytuda, tüm mü'minler kuytuda..

Yetmez miydi Allahım! çektiğimiz işkence

Görünmüyor ufukta bir kurtuluş güneşi..

Ya göster şu güneşi, ya da kabzet erkence!

Bir varoluş güneşi, bir varoluş güneşi..

Abdülkadir SEZGİN