

me mahsus dindir ve Tanrıyi cisimleştirir. Hristiyanlık insaniyetçi olmakla beraber çokda bir tanrıcılık (hénothéisme) devam etmektedir.

İbn Arabî'nin dediği gibi hakikâti Museviyye ile hakikati İseviyye hakikati Muhammediyyede birlasmıştır. Hz. Câbir (R.A.) in Resûlullah (S.A.V.) dan naklettiği bir hadise göre Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur: «Rabbim bana beş şey verdi. Bu beş şeyi benden önce hiçbir peygamber vermemiştir: Bir ayak mesafeden düşmanlarımın kabine korku düşürdü. Arzın her yeri benim için mescid ve pâk kılndı. Ümmetinden herhangi bir kimse namaz vakti nerede gelirse hemen namazını orada kulsın. Ganîmet malları (muayyen bir mîktarı) bana hâfî kâhîndır. Benden önce kimseye hâfî kâhînmamıştır. Rabbim bana şefaat etmek gibi büyük bir şeref ve meziyeti lütfetti. Bütün peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderildi. Ben bütün insanlara peygamber gönderildim.»

Bir dinin üstünlüğü onun esaslarının akla uygun olması ile ölçülür. İslâm bu bakımdan da diğer dinlerden üstünür, İslâmdan önceki dinler hislere hitap ettikleri halde İslâm akla hitap eder. Hristiyanlığın teslis akîdesi akilla izah edilemez, o ancak hisleri muhâtab edinebilir. İslâm ise akı ön plâna almıştır. Kur'ân-ı Kerîm birçok âyetlerinde: «Düşünmüyor musunuz?», «Anlamıyor musunuz?» şeklinde konuşur.

İslâm diğer dinlerin bürülmüş oldukları hurafelerden uzaktır. Fransız düşünürlerinden Jan Jak Russo, Rönan, Jûl Simon ve bunların benzerleri birçok düşünürler hristiyanlığın almış olduğu hurâfi şeklin düşünden dîmağları doyuramayıcağını görerek vicdanların din ihtiyacını, cemiyetin âhenk ve düzenini sağlamak için «akıl dîni» veya «tabîî dîn» adıyla bazı esaslar ortaya koymalar ve bir din kurmak istemişlerdi. Bunların ortaya koymuş oldukları esasları İslâmiyetin esasları ile karşılastığımız zaman arada hemen hemen hiçbir büyük farkın bulunmadığını görürüz. Bu da bize İslâmın en aydın zihinlere bile hitab edebilen mâkul bir din olduğunu göstermektedir. Sunu da hatırlatalım ki insanların ortaya

koymuş oldukları dinler hiçbir zaman gerçek dinin yüksek mahiyetini haiz olamazlar. Onlar nihâyet birer felsefi meslekten başka bir sey degildir. Onlara din denilmesi mecâzidir. Esasen insanlar tarafından uydurulacak bir din hiçbir zaman insanlığın hidâyeyini ve mutluluğunu sağlamaya yeterli değildir. Çünkü vahi ve ilhama dayanmayan, kökleri o yüce kaynağa istinat etmeyen oradan fişkirmayan

bu gibi şeyleler insanların ruhlarının derinliklerine inemez, kalblere asla hâkim olamazlar. Yüce Allahımız Kur'an-ı Kerimin Âl-i İmrân sûresinde buyuruyor ki: «Hak din, Allah indinde İslâmdir. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtirasından dolayı anlaşmazlığa düştü. Kim Allahın âyetlerini inkâr ederse şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk gôrendir.»

ÖZDEYİŞ:

Baş ve Müslüman

M. Said ÇEKMEGİL

İki omuz arasında yükselen baş, beden için ne ise, insanoğlu câmiasında da müslüman odur.

Bâssız beden, mekânı nasıl kokutursa; İslâmsız mahlûkat da öylesine zamamı kokutur.

İslâm, yaratıcısı tarafından esirgenmeye nasıl lâyık görülürse, baş da insanoğlu tarafından öyle kıymetlenir.

Bu kıymetli başı taşıyan beden, ancak onu kendisine en büyük nimet olarak verenin önünde eğilir; rükû eder.

Kendi kıymetini bilen baş, ancak kendisine bu kıymeti bahşeden yaradıcısına karşı secede eder. Allahın sevgili kulu ve resûlü kendisine secede direnen bir A'rabiye: «Eğer Allahtan başkasına secede olsayıdı kadınlar kocalarına secede ederdi» (*) mealinde bir ihtarda bulunmadı mı?

İnsanoğlu müslümansa müslümanlığının kuvveti nisbetinde, bu başı daima dik tutar ve Rabbinden başkasına eğmez.

Baş bedeni, İslâm beseriyeti idare etmek için yaratılmıştır.

Baş bedenin, müslüman muhitinin müdürü olamadıkça anormaldir.

(*) İhyaü'l-Ülüm, Cilt: 2 Sayfa: 59, Ş. Duman hocadan.