



RTAÇAĞDAN beri islâm, avrupanın fikri hayatı kuvvetli tesirlerde bulunmuştur. İlk büyük iskolastik ilâhiyatçılardan olan Thomas Aquinas, meşhur islam filozofları İbni Sina ve İbni Rüşd'e minnettar kalmıştır. Ortaçağ iskolastiği, Arabca mahsüler sayesinde Aristo'nun eserlerine sahip olabilmistiştir.

Aydınlanma devrinde (2) eski hristiyan tenkitçileri, Muhammed'e (S.A.V.) karşı ciddî takdirlerle yerlerini almışlardır. Onsekizinci asırda, Kur'an'ın bir tercumesini neşreden Quedlinburg'lular Alman papazı Konsistorialrat Boysen, hristiyanlığı methettikten sonra en mantıkî din olarak ta İslâmiyet'i methetmiştir.

Almanya'nın en büyük şair dâhisi Goethe, farsçada bulduğu en güzel şiir tarzıyla İslâm sofizmine bağlanmıştır. «West Östlicher Divan» adlı şiir kitabında gerekli izahlarla İran mistisizmini anlatan Goethé, Almanya'da şark heyecanının Magna Carta'sı olmuştur. Yine bir Alman şarkiyatçısı olan Hans Heinrich Schraeder, «Goethes Erlebnis des Ostens» isimli eserinde Goethe üzerinde İran şairinin büyük tesirlerini göstermiştir. Bilhassa Goethe, İran şâiri Hafız'a hayranlık duymuş ve ona söyle seslenmiştir:

«Hafız! Bir kimsenin kendisini onunla bir tutması ne büyük bir gurur (cüretkârılık) dur.

Hafız, ben sadece seninle  
Yarışmak istiyorum.  
Sevinci ve izdirabı  
Biz ikiz kardeşler paylaşıbiliriz.»

G OETHE, daha ziyâde mistiki fikirlerle yok olmaya (fenafâlah, yani Hindistan'da Nirvana karşılığı) kendini kapturmıştı. Ateş olan aşından kendini alevler arasında bırakıveren kelebek misâlini de kullanmıştır. Fakat o, bu mistik fikre, edebî bir ifade verir:

«Ve elde edemedikçe sen  
Ölme ve doğma maharetini.  
Zavallî bir misâfîrsin  
Bu karanlık dünyada.»

Her ne kadar, Goethe üzerinde İslâm mistisizmi tesirli olmuşsa da onun şu güzel misraında İslâmın esasını anlıyan bazı batı yazarları tarafından bu tesirin daha ziyâde

RTAÇAĞDAN beri islâm, avrupanın fikri hayatı kuvvetli tesirlerde bulunmuştur. İlk büyük iskolastik ilâhiyatçılardan olan Thomas Aquinas, meşhur islam filozofları İbni Sina ve İbni Rüşd'e minnettar kalmıştır. Ortaçağ iskolastiği, Arabca mahsüler sayesinde Aristo'nun eserlerine sahip olabilmistiştir.

# Batı Düşüncesinde İslâm'ın Tesirleri<sup>(1)</sup>

Prof. Friedrich HEILER

(Alman Şarkiyatçısı)

ÇEVİREN : Rekin ERTEM

ahlâki ve estetik yönde olduğu itiraf edilmiştir:

«İslâm'ın mânası Allah'a teslim olmak demekse biz hepimiz İslâm yaşıyor ve ölüyoruz.»

Diğer bir alman büyüğü de, İslâmî şiri batıya açıklayan, birçok lisân bilen ve aynı zamanda mistik bir şair olan Friedrich Rückert'tir. Yeni şarkiyatçılardan biri de Hammer Purgstall'dır. O'da İran şirleri İran'a tanutmuştur. Birçok ingiliz, alman ve fransız edipiler de İslâm tarihi ve dilini araştırmaya önem vermişlerdir. Bu meşhurlardan ikisi Noeldeke ve Goldziher'dir. Batı yazarları tarafından neşredilen «The Encyclopedia of Islam» ise, garpların İslâm dînini derin bir şekilde anlamağa çalışmalarının bir delili olarak gösterilebilir. Bugün bu doğu dîni üzerinde en iyi otoritelerden biri, Roma Katolik kilisesine mensup olmakla beraber, İslâm dînin büyük hayranı ve Müslüman-hristiyan kardeşliğinin baş üyesi olan fransız edebî Louis Massignon'dur. İslâmiyet hakkında otoritelerden biri de, Ankara Üniversitesi Dinler tarihi profesörü alman An-nemaria Schimmel'dir. İslâm dîni üzerindeki ilmi çalışmalarını nesretmekle kalmamış, büyük İslâm mutasavvufu M. Celâleddin Rûmî'nin rûhi tesirleri altında kalarak İran gazel tarzında mistik şirleri içine alan «The Song of the Red Pipe»'yı yazmıştır. Avrupada İslâm hayranlığı ve mütehassislarından başka hı-

ristiyanlıktan İslâmiyete geçmiş müslüman topluluklar da vardır.

Bu mühtedilerden birisi, pek fazla okunan «ALLAH-HU» adlı eserinde hayat hikâyесini yazan meşhur Macar edebî Germanus'dur.

Böylece, geçen bir kaç asırda ve zamanımızda doğunun mânevî değerlerinin batı düşüncesi üzerindeki büyük tesirlerini görürüz. Doğu ve batının birbirlerine ait olduğunu, belki alman şairlerinin prensi Goethe kadar hiç kimse kuvvetlice belirtmemiştir.

İki dünya arasındaki bu samimi yakınlığı ifade eden güzel misraları, «West-Östlicher Divan» adlı eserde okuyabiliriz:

Kendini ve baskalarını bilen  
İtiraf etmelidir burada.

Doğu ve Batı  
Ayrılamaz (birbirinden).

Doğu ve Batı-bu iki âlem arasında  
Sarsılabılırız bizler düşünece,  
Doğu ve batı arasında gidip  
gelmekten

Hiçbir şey daha iyi olamaz.

Bütün doğu Allah'ın

Bütün batı Allah'ın (3)

Kuzey ve güney ülkeler

Elinde dinlenirler.

(1) *The Islamic Review*, April 1961 den alınmıştır.

(2) *İskolastisizm'in sona erip, Rasyalizmin basladığı devirdir. Bu da Yeniçağa tekabül eder (Çev.).*

(3) «De ki; Doğu da batı da Allah'ın dır.» Bakâra Sûresi, 142. âyet (Çev.).