

Ahmet Gürtaş'ı Anarken

Daha önce ismini çok kereler duymuş olmama rağmen merhum Ahmet Gürtaş'ı *İslâm Ansiklopedisi*'nin ilk hazırlık çalışmaları sırasında tanıdım. Şimdilerde düşünüyorum da o günlerde bütün ansiklopedi çalışanlarında var olan aşk ve heyecan sadece bir ansiklopedi çıkarma teşebbüsünden ve bunda rol almaktan kaynaklanmıyordu. Onun ilk genel müdürü Ahmet Gürtaş'ın bitmek bilmeyen enerjisinin, coşkusunun ve sevecen tavrının da bunda önemli rolü vardı. O dönemlerde ansiklopedi binamızın bütün katlarında ve hatta bütün odalarında merhum Gürtaş Hoca'yı o güler yüzlü haliyle çok sık görebilir ve bitip tükenmek bilmeyen enerjisine şaşabilirdiniz. Tanıdıklarına -bunlara kısa süre önce tanıdıkları da dahil- cömertçe sunduğu sevgi sizin içinizi ısıtır ve siz ona sevginizi esirgeyemezsiniz. İlk günlerin problemlerinin çözülmesinde, yokluklarının aşılmasında ve ansiklopedinin ilk cildinin ortaya çıkışında onun hissesi inkâr edilemez. Sadece birinci ciltte değil daha sonraki ciltlerde ve genel olarak İslâm Araştırmaları Merkezi'nin bugünlere gelişerek ve büyüyerek gelişinde o dönemlerde sağlam atılan temellerin, konulan doğru ve yararlı prensiplerin rolü vardır.

İlk günlerin sınırlı kütüphane imkânları içerisinde Ahmet Gürtaş'ın şahsî kütüphanesinden ansiklopedi kütüphanesine intikal eden kitapların maddelelerin yazımında ve redaksiyonunda önemli bir katkısı olmuştur. Çok değerli İslâm hukuku kitaplarının onun şahsî kütüphanesinden intikal ettiğini görüp merhum hocanın doğrudan ilgi alanına girmedeği düşünölebilen bu alanda dahi ne kadar isabetle seçimler yaptığına şahit olunca onun ilmî birikimi ve derinliğine hayret etmiştim.

Birinci cildin tam yayımlanması aşamasında merhum Ahmet Gürtaş'la ansiklopedinin yolları ayrıldı. Hüzünlü vedasını bugün gibi hatırlıyorum. Tabiatıyla

Gürtař Hoca ansiklopediden ayrıldı ama dostlarından hiç kopmadı. Ne var ki bizler Ahmet Gürtař Hoca'yla daha seyrek görüřmeye bařladık, onun sohbetlerinden mahrum kaldık. Biyografisinde de görüleceęi gibi kısa bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra hayatının geri kalan kısmı daha çok Ankara ve Konya arasında kořuřturmak ve her iki Őehirdeki ilmî ve dinî faaliyetlere katkıda bulunmakla geçti. Bir süre sonra da Ahmet Gürtař Hoca'nın önce rahatsızlıęı sonra ölüm haberi geldi.

Bir ilim adamının en verimli olabileceęi çağda kaybedilmesi sadece sevenleri ve yakınları bakımından deęil, ilim dünyası bakımından da kayıptır. Bu kaybı biz İslâm Arařtırmaları Merkezi mensupları olarak her gün hissediyoruz. Mekânı cennet olsun.

Bu hizmetlerini göz önüne alarak istedik ki artık ilmî rüřtünü ispat etmiř bulunan *İslâm Arařtırmaları Dergisi*'nin onuncu sayısı merhum Gürtař için hatıra sayısı olsun. Onun hizmetlerine mütevazı bir Őükran görevini ifa edebilirse ne mutlu!

M. Âkif Aydın