

SEDÂ-YI HAK VE NURETTİN PAŞA

Doç. Dr. Ahmet ÖZGİRAY*

2 Kasım 1918'de Yunanistan Başvekili E. Venizelos, İngiltere Başbakanı David Loyd George'a 2 Kasım 1918'de bir mektup göndererek, Küçük Asya'nın batı bölgesinin Yunanistan'a verilmesini istedi. Bu arada 29 Nisan 1919'da Scala Nava'yı (Kuşadası) İtalyanlar ani olarak işgal etmişlerdi. Bunu da göz önüne alan İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Devletleri başkanlarının oluşturduğu "Üç Büyükler", dinî, ekonomik ve sosyal amaçlarla 6 Mayıs 1919'da yalnız kendilerinin bildikleri gizliliklerle aldıkları bir kararla Venizelos'a, İzmir'i Yunan askerlerinin işgal etmesi çağrısını yaptılar. Bu işgal çağrısını sonradan duyan Yunanistan Genel Kurmay Başkan Vekili John Metaxas, Anadolu mezarımız olacaktır gerekçesi ile görevinden istifa etti. Diğer taraftan, İngiltere Dışişleri Başkan Vekili Lord Curzon, Selanik kapılarının dışında 7 kilometrelik bölgede bile asayişini sürdürmeyen Yunanistan'a, İzmir gibi büyük bir kenti veya Aydın gibi bir ili işgal ettirerek yönetmek izni mi verilecek? diye soruyor, bu gerçekleşirse Küçük Asya'nın her yanının geniş bir mezbaha haline geleceği uyarısında bulunuyordu¹. 15 Mayıs 1919'da Yunan askeri, Albay Zafirio komutası altında İzmir'e çıktı. E. Venizelos, İzmir halkına hitaben yayımladığı bildiride, Yunan askerlerinin düzen ve güvenliği korumak için İzmir'i işgal ettiğini; ulusal özgürlük, İncil'in kuryesi olarak bir gün İzmir'i ziyaret etmek umudunu gerçekleştirdiklerini açıklıyordu. Albay Zafirio de yayımladığı benzer bir bildiride, askerlerin, herkesin dinî inançlarına, örf ve adetlerine saygı göstereceğini bildiriyor, halka ölçülü davranmasını ve sükunu korumasını öneriyordu.

* E.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi.

¹ Salahi R. Sonyel, *Kurtuluş Savaşı Günlerinde Yunan İstilacıların Batı Anadolu'da uyguladığı Siyaset*, s. 64. *Son Yüzyılda İzmir ve Batı Anadolu*, Hazırlayan: Tuncer Baykara, İzmir 1995, s. 64.

21 Mayıs 1919'da İzmir'e ulaşan Aristidis Steryiadis, Yunan Yüksek Komiseri olarak görev aldı. Görevi, İzmir'in Yunanlılar'ca işgali sırasında çıkan ve ilerde çıkabilecek olan Yunan taşkınlıklarını önlemek, Türk ve öteki Müslüman halkı yatıştırarak onların güvenini kazanmak ve yaratılmış olan kötü Yunan imajını ortadan kaldırmaktı. Steryiadis, 1861'de Girit'te doğdu. Selanikli bir Grek ailesine mensuptu. Paris'te hukuk öğrenimi görmüş, Girit isyanlarına karışmış, 1917 ile 1919 yılları arasında E. Venizelos hükümetine, Müslüman hukuku uzmanı olarak danışman olmuş, Epir'de genel vali olarak görev yapmıştı². Bu özelliklerinden dolayı Yunanistan adına İzmir'i yönetmek için Yüksek komiser sıfatıyla atanmıştı. Çünkü, Yunanlılar İzmir'e daha başlangıçta geçici bir işgal için değil, daimî bir ilhak için Batı Anadolu'yu, Ege Denizi'nin her iki yakasında kurulacak Büyük Yunanistan'a katmak ve böylece "Megali İdea"yı, yani Hıristiyan Bizans İmparatorluğu'nun geçmiş ihtişamının ihyasını sağlamak için geldiklerini açığa vurdular³. Bu emellerini cürüm ve suç üzerine gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. İzmir'de bir gizli polis gücü kudular ama bu polisin kullandığı usuller kentte büyük memnuniyetsizlik yarattı. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden sonra tüm ülkede bir terör havası esmeye başladı. Yunan askerlerinin disiplini oldukça zayıftı. Gördükleri her Türk'ün başıboş bir köpek gibi öldürülmesini görev sayıyorlardı. Hiç bir Türk çevrede güven içinde dolaşamıyor ve hatta Osmanlı rumları bile Yunan askerine taş çıkartacak ölçüde bazı vahşet verici olaylar icra ediyorlardı.

İzmir'e Yunan çıkarması günü bir İngiliz deniz askeri; Yunan süngüsüyle yaralanıp ölmek üzere olan bir Türk askerinin son nefesinde su diye bağırıldığını işiten İzmirli Yunanlı bir kadının; askerın ağzına işediğini ve limanda su üzerinde öldürülmüş Türk asker cesetlerini görmüştür⁴. Yunanlılar'ın bu vahşiyane hareketlerini E. Venizelos da tasdik

2 PRO.F.O. 371/4222/14620. A. Caltharpe'dan L. George, İstanbul 28 Mayıs 1919.

3 Bernard Lewis, *Modern Türkiye'nin Doğuşu*, Ankara 1970, s. 242.

4 David Walder, *The Chanak Affair*, London 1969, s. 70.

ediyordu. Çünkü İzmir'in Yunanistan'a ilhak olduğu kanısındaydı. Nitekim, Mustafa Kemal Paşa ile de temas halinde olan Osmanlı Devleti büyükelçilerinden olan Galip Kemal'i (Söylemezoğlu) ile o sıralarda Yunan Parlamentosu'nun açılışında hazır bulunmak üzere Paris'ten Atina'ya gitmekte olan Yunan Başbakanı E. Venizelos arasında Roma'da önemli bir gizli görüşme yapıldı. Ekim 1919 yılının sonlarında yapılan bu görüşme sırasında Türk-Yunan ilişkileri ele alınmış; Galip Kemalî, Yunanistan'ın İzmir'i istila nedenlerini Yunan Başbakanı'ndan sormuş; herhalde bu kararın İtilâf Devletleri tarafından Yunanistan'a kabul ettirildiğini, böylece Yunanistan'a kötülük edildiğini, çünkü bu istilanın sonuçlarının Yunanistan için hiç hayırlı olmayacağını söylemiştir. Buna karşılık veren Venizelos, İzmir'i işgal isteğinin bizzat Yunanistan tarafından belirtildiğini ve işgalin leh ve aleyhindeki noktaların etraflı olarak incelendikten sonra böyle bir karara varıldığını; Yunanlılar'ın İzmir'i bırakmak için buraya gitmediklerini söylemiştir. Galip Kemalî'nin, İzmir'in Türk yurdunun bir parçası olduğunu ve Yunanlılar'ın orada uzun süre kalamıyacaklarını, Türk ulusunun ulusal ve tarihî haklarının böylesine çiğnenmesine dayanamayıp kendini savunmak için elinden geleni yapacağını belirtmesi üzerine Venizelos; İzmir'in Yunan yönetiminde daha uygar olacağını, Osmanlı Devleti'nin İzmir'i geri alması için Yunanistan'a karşı başarılı bir savaş yapması gerekeceğini, amma buna ihtimal vermediğini, çünkü Yunanistan'ın eski Yunanistan olmadığını, böyle bir savaş çıkarsa Osmanlı Devleti'ne yükletilecek şartların ağır olacağını ileri sürmüştür.

Galip Kemalî'ye göre, Yunanistan ergeç İzmir'in gerisindeki on beş milyonluk halkla uğraşmak zorunda kalacaktı. Sonra, beş yıl süren alabildiğine kanlı bir savaşın ardından, doğuda yeniden büyük ve kanlı bir savaş alanı açmak doğru mu idi? Venizelos bir soruya verdiği karşılıkta; Türkiye'nin savaş yapamayacağına inandığını, onun yenik düşmüş bir ulus olduğunu unutmaması gerektiğini belirtmişti. Buna karşılık Galip Kemalî Bey, İtilâf Devletleri'nin savaşı kazanan devletler olarak Türkiye'ye istedikleri şartları kabul ettirebileceklerini, ama bir ulusun hak-

larından vazgeçirilemeyeceğini, adil olmayan bir karara karşı Türk ulusunun kendisini her türlü araçlarla mertçe savunacağını söylemiştir⁵.

Durumun Yunanistan'a verdiği güç ve dayanaktan Venizelos, Yunan ulusal emellerini imkânların son sınırlarına doğru gerçekleştirmeye kararlıydı. Türk ulusunun bu öldürücü karar karşısında sonunda baş eğmek zorunda kalacağına inanıyor, Yunan kuvvetlerinin üstünlüğüne ve harekât isabetine tam bir güven duyuyordu.

Aynı fikirde olan başka Yunanlılar da vardı. 11 Temmuz 1919'da İzmir'e gelen Yunan Generali Paraskevopoulos, Büyük Hilton Oteli'nin yerinde olan Aya Fotini Kilisesi'nde yaptığı toplantıda Müslümanlara şöyle sesleniyordu: "Hak birliği, adalet, özgürlük ve din birliğinin simgesi olan mavi-beyaz (Yunan bayrağı) altında birleşerek birlikte yaşayalım, şimdiye kadar sağlayamadığımız gönence kavuşacaksınız. Beni üzecek davranışta bulunmayacağınızı umuyorum"⁶.

Eylül 1919'da Yunanistan'dan İzmir'e gelen takviye kuvvetleri kent içinde yürürken şu marşı söylüyordu:

Şimdi fustanella İzmir'e geldi,

Fes ortadan kalkacak, Türk'ün kanı akacak,

Şimdi İzmir'e geldik, Ayasofya'ya uçalım,

Camiler yerle bir edilecek ve onların üzerine haç dikilecek.

Bu sırada, İzmir'deki ekonomik durum da oldukça kötüye gidiyordu. İstanbul'daki İngiliz firması Courthope Maroe'nin ticaret sekreterinin 21 Mart 1921 tarihli ve İzmir'in ekonomik durumuna ilişkin raporu şunları içeriyordu:

5 Salahi R. Sonyel, *Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika*, Cilt I, Ankara 1973, s. 171.
6 PROF.F.O. 371/195/190, Consul Cumberbatch, 17 Ağustos 1919.

"İzmir'in ithalât ve ihracât işleri tamamen durgundu, Yunan askerî ihtiyaçları dışında hiçbir muamele yapılmıyor, kötü yunan yönetiminden önce İzmir limanına ayda 15-20 gemi gelirken, şimdi ancak birkaç gemi geliyordu, İzmir'de yasa diye bir şey yoktur. Yetki ve güç sahibi sadece Yunan Yüksek Komiseri Steryiadis'tir. Türk belediyesi işlemez bir duruma gelmiştir. Yunanlı idarecilerin davranışları yüzünden Osmanlı Gaz Şirketi sokakları ışıklandıramıyor. Geceleyin birkaç otel dışında kent karanlığa boğuluyor, çünkü gaz fiyatları oldukça pahalılaşmıştır. Bozulan yollarda büyük çatlaklar başgöstermiştir ve bu yarıklar yer altındaki lâğımlara kadar uzanmış, kenti kötü bir koku sarmıştır. Kahvehane ve lokantalar Yunan subaylarıyla doludur. Bu subaylar görünürde bütün günlerini içki içerek ve politika tartışmaları yaparak geçiriyorlar. Pazarlar oldukça tenha ve boştur. Fakirler ancak en gerekli gıda maddelerini satın alabiliyorlar"⁷.

Görüldüğü gibi İzmir'e refah getireceklerini iddia eden Yunan makamları refah yerine sefalet getirmişlerdir⁸. Anadolu'daki durum da bundan farksızdı. Tarihte olaylar aynı çığır içinde sonsuza kadar gitmez. Mutlaka bir noktada durur. Mustafa Kemal Paşa bu akımı 12 Eylül 1921'de Sakarya Savaşı ile birlikte önünü kesti. 26 Ağustos'ta büyük taarruzu başlatarak 9 Eylül'de Yunanlılar'ı İzmir'i terketmek zorunda bıraktı. Mustafa Kemal Paşa'nın muzaffer ordusu 9 Eylül'de İzmir'i aldı. İzmir'e giren 1. Ordu Kumandanı Nureddin Paşa, 10 Eylül'de aşağıdaki beyannameyi yayımlamıştır:

İzmir Vilayeti'nin Muhterem Ahalisi'ne;

Haksız, alçak ve fakat insanlık tarihinde misli görülmemiş derecede zalim olan düşmanınız Yunanlılar'ın fuzuli olarak mukaddes vatanımıza tecavüz ve girişi ile Müslümanlar'ı yok etmeye kalkışması ve kendisi gibi

7 PRO.F.O. 371/6491/E393 1, İngiliz Dış Ticaret Dairesi'nden Dışişleri Bakanlığına Rapor, 1 Nisan 1921.

8 Selahi R. Sonyel, *Türk Kurtuluş Savaşı ve Politika*, Cilt II, Ankara 1986.

Bu bozgunun sonra yaşlı yunan kadınları ellerini havaya kaaldırarak İngiliz Başvekili Lloyd George'u "Kako hrono nahis Corci" (Sana lânet olsun Corci) çığıklarıyla lanetliyorlardı.

haksız ve vicdansız olan müttefik ve kışkırtıcıların arka çıkmaları ve hi-mayeleri nihayet Allah'ın gücüne gitti.

Dinini, özgürlüğünü ve vatanını korumadan başka bir ümit ve mak-sadı olmayan masum milletimiz kendisine reva görülen suikast ve mezalim karşısında gayret ve kahramanlıkla ve coşku ile mevcudiyetini silahıyla muhafazaya ve yasal olan hakkını kanı ile elde etmeye bir kere daha mec-bur edildi.

Neticede Allah'ın yardımıyla ve Hz. Muhammed'in ruhanî inayetiyle düşman memleketimizin büyük bir kısmından atıldı. Anadolu, Yunan or-dusunun mezarı oldu. Miktarı 120 bine erişen I. ve II. Yunan ko-lordularından kılınç artığı olarak kalanlar kurtuluş çaresini ancak denize atılarak, küçük bir topluluktan ibarettir ki bunların şu elim sonları evvelce zulme uğramış ve doğru yoldan çıkmış olan İzmirli'lerin kendi gözleriyle bizzat görmeleri ilahi adaletin gerçekleşmesinden başka birşey değildir.

İntikam hissiyle donatılmış kahraman ordularımızın saldırılarıyla ta-mamen savaş araç ve gereçlerinden mahrum edilen düşman kolordu ve tümen kumandanları ve erkan-ı harbiye heyetleri ve karargâhları ile be-raber beş yüze yakın subay ve henüz miktarı tespit edilemeyen ve on bin kadar tahmin edilen Yunan askeri bize esir düşmüştür.

Yüzlerce topları ve binlerce tüfenk ve makineli tüfenkleri ve mil-yonlarca cephaneleri ve harp malzemeleri elimize geçmiştir. Allah'ın yar-dımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ve muzaffer orduları mil-letimizin meşru amaçların tamamını gerçekleştirinceye kadar, devamlı gayretle çalışmak azim ve kararındadır. Milletimizin içten gelen bir meşru hak ateşi, işgale yeltenecek olan diğer düşmanların dahi Allah'ın izniyle Hak yoluna geri döndürmeye yetecektir.

Bugün savaş alanı olan İzmir'de gerçek asayişin temini ve devamı için sıkıyönetim ilan edilmiştir. Tuğgeneral Kazım Paşa İzmir Mevki Ku-mandanı tayin edilmiştir. Sıkıyönetime ait işler adı geçen kişi tarafından

düzenlenecek ve diğer işlemler hükümet tarafından denetlenecektir. Bugüne kadar seçim veya tayin suretiyle işleri yürüten bütün memurlar ile belediye heyeti veya hükümet meclis üyelerinin görevlilerine son verilmiştir.

Bu bildirin, İzmir ve İzmir'e bağlı olan yerlerde, ilân tarihinden itibaren yirmi dört saat zarfında mevki kumandanlarının gözetiminde seçilme hakkına sahip olanlar, liyakatli belediye başkanı ve azalarıyla meclis idare azaları seçilerek isimlerin onaylanmak için orduya gönderilecek ve mülkiye memurları tayin oluncaya kadar mevki kumandanlarının başkanlığı altında işbu heyetler aracılığıyla işleri yürütme ile halkın huzur ve refahını temin ve şahsi hukuku ve kişilerin korunması gaye edinilecektir.

Rehberimiz doğruluk ve adalettir. Her şahıs yaptığı işlerin karşılığını göreceğinden emin bulunmalıdır. Emirler ve hükümet yasalarının aksine harekete yeltenenler şiddetli cezaya çarptırılacaklarını bildirir ve herkese sükun tavsiye ve vatanın kurtuluşu uğrunda muhterem şehitlerin mübarek ruhlarına hediye edilmek üzere bildirin yayınlamasının ertesi günü öğle namazında minarelerde ezan ve tehlil okunmasını ve bütün halkın katılımıyla namazdan sonra hatm-ı şerif menkabe-i velâdet-i risalet penahı⁹ okunmasını temenni ederim.

1. Ordu Kumandanı

Ferik Nureddin

Nureddin Paşa'nın 10 Eylül 1922'de İzmir Vilayeti ahalisine yayımladığı beyanatta, Mustafa Kemal Paşa'dan hiç söz etmeyişi dikkat çekicidir. Ayrıca dine; manevi güçlere fazla değer verişide ayrı bir mevzudur. Bunun nedenini anlamak için onun biyografisine bakmak gerekir. Nureddin Paşa 1873 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Müşir İbrahim Paşa'nın oğludur. Harp Okulu'nu 1893'te bitirdi. 1897'de II. Abdülhamit'in

⁹ Bu, Hazret-i Muhammed'in doğum günü için okunan duadır.

yaverliğine getirildi. 1901-1903 yılları arasında Makedonya'da Bulgar eşkiyasının takibinde bulundu. 1908'de rütbesi albaylığa yükseltildi. II. Meşrutiyet'i izleyen günlerde çıkartılan tasfiye-î rütep yasaı geređi rütbesi albaylıktan binbaşılığa indirildi. Açıđa alındı ve 1909'da Küçük Çekmece Kaymakamlığına atandı. Sonra da Yemen'e gönderildi. Dönüşünde kendisine hemen orduda iş verilmeyip ancak Balkan Savaşı'nın son evresinde yani 1913'te Piyade Alay Komutanı olarak atandı. Alman askerî ıslahat heyeti emrine verildi. 1914'te yeniden albaylığa yükseldi ve 1915 başında Irak ve havalisi komutanı, sonra da Basra ve Bağdat valisi olarak görevlendirildi. 1918'de mirlivalığa terfi ettirilerek 21.17.25. kolordu komutanı ve 20 Ocak 1919'da Aydın Valisi oldu. İzmir'in Yunanlılar'ca işgalinden kısa bir süre önce bu görevinden alındı¹⁰.

Temmuz 1920'de Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve TBMM Hükümeti tarafından Merkez Ordusu komutanı oldu. Pontuşçulara karşı sert disipliniyle başarılı bir sindirme harekâtı izlediyse de, halka karşı diktatörce davranışlarından dolayı TBMM kararıyla görevinden alındı ve yargılanması istendi. 1921'de Mustafa Kemal Paşa'nın araya girmesiyle yargılanmaktan kurtuldu ve Kastamonu'ya gönderilerek ordu açığında tutuldu. Büyük taarruzdan önce 1. Ordu Komutanlığına atandı. Başkomutanlık meydan savaşıdan sonra rütbesi ferikliğe (Korgeneral) yükseltildi. İzmir'in kurtarılmasından sonra, İzmir'deki Rum metropoliti Hırizostomos'u, İstanbul'un kurtarılmasından önce de Dahiliye eski Nazırı Ali Kemal'i İzmit'te linç ettirerek öldürttü. Kurtuluştan sonra 1. Ordu Karargâhı kaldırılınca açıkta kaldı. 1924 Aralık ayında Bursa'da boşalan bir millet vekilliđi için yapılan seçimlerde Halk Fırkası adayına karşı bağımsız olarak Milletvekili seçilmeyi başardı. Askerî görevinden istifa etmeden aday olduđu gerekçesiyle kazandıđı seçim iptal edildi. Yenilenen seçimde bu kez Halk Fırkası aday göstermedi. Nureddin Paşa yeniden milletvekili seçildi. Görevlendirildiđi yüksek askerî şura'dan ayrıldı¹¹. Mec-

10 Ekrem Uykucu, 1919'dan 1973'e kadar Cumhuriyet Tarihi Ansiklopedisi, İst. 1973, s. 208.
11 Büyük Larousse, Cilt 17, s. 8741.

lis'te Mustafa Kemal Paşa'nın lâiklik ve şapka inkılâplarına karşı çıkışları ile dini siyasete alet edişiyile dikkati çekti. Atatürk Nutuk'ta O'ndan: "Zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri" diye söz eder"¹².

Nureddin Paşa, 18 Şubat 1932'de ölmüştür. Bıraktığı vasiyetnamede, "İzmir Kordonboyu'nda bir cami ve türbesinin yapılmasını istemiştir. Fakat bu gerçekleşmemiştir.

¹² Gazi Mustafa Kemal, *Nutuk - Söylev*, Cilt II, Ankara 1987, s. 971 - 999.

صالحی

مدیر مسئول : اسماعیل سنی
بازار ارباب : ۱۰ ابریل

صاحب و مدیر تحریر : محمد علی
ایستاد : ۱۰۰۰

غازی اعظم مشیر مصطفی کمال پاشا

حضرتاری تشریف پیور دیار

یروک ملت عیسی حکومتی رئیس غازی مشیر مصطفی کمال پاشا حضرتاری،
عزیز و شایسته توروک اردوسی همی سپاه سنده در مته فاروشان کوزل از میر منری
ساعت برده تشریف پیور و شلاردر

همه جا کلدک ای شای توروک یروک ملت مجلسک رئیس

مصطفی توروک اردوسی ملک شای و قهرمان قوماندان

سویلی و مسوکیلی آل سامیخاچه

آل سامیخا قدره شرفش و شایز

آل سامیخا قدره ناموسش و شایز

آل سامیخا قدره شایزه و وطنش

آل سامیخا قدره تاریخش و شایز

توروک ایسلی قارداش آبدن و سامیخا

او قورود توران اتعادی پایدین

محمد سنی

نورالدین پاشا حضرتلرینک غزیه مزه

توجه عالی جنابانه لری

قهرمان اردو قوماندانلریزده نورالدین پاشا حضرتلری دون کج وقت شهرتاری
تشریف پیور و شلاردر

پاشا حضرتلری غزیه مزه نشانه بیان شرف آمدی ایلین دیر مساولفر اسماعیل سنی
ای ملتتانه قبول پیور و شلار و بروجه آتی افقنده پیور و شلاردر

غزیه مزه کوزل رتجیح لسخه منی اولومدم سنک سمدانی کوسق پیور و شلاردر
دها سرق کوروشه سیدین

پاشا حضرتلرینک مشغولیت کزیرمه بنانه دیر مساولفر شایزه لک ده افقده
سزوان اریدینه لزوم کوروشه عزیمت و مبارک لایحه منت یاشلری ایل او بزرگ اریشلر
الآخره سونوکیلی قوماندانلر توراندین کتاس حضرتلری ایل پایدینز ملاقات لشر
ایلدینجکدر

سوکیلی از میر مزه ستمجا غزیری کتیر هنلر

کوزله آفرینشده سونوکیلی غزیری ایلک دونه آجیه موافق اولان قهرمان و شایسته
پشتدار آفریندن بریمی سوادری فرقه ای اولدو دومی آلائی و ایکنی سوادری فرقه ای
بکر منی آلائی دومی آلائی ملسوب ایلی بلوکدی کرک بولری کرک آفریندن
کان عظمت و شان و شرفله ورود ایلدن قداکار و قهرمانان ملطایق پیور و شلاردر

میانامه

از میر ولایتک عظیم اهلینسه اولان

سایز و سبب و فقط تاریخ ستمده دلی کوروشلرین ویرجه نظام اولان رشتینز
بیانلک آنسول اولورق مقدس و ملازمه محبوز و شوق ایل اهل اسلام ای اغایه
ایام ایسی و کندی کی ستمز و وجدانلر اولان شایسته و دینو اولرینک نظیر حمایت
و حمای اولدی نهایت غیره فیه دورقندی غزیه مزه ایس قتلای و وطنی عاقلندن
باشته برآمد و مصحیح اولان مصلوح ملکی کزیرمه یوا اولان سزه قصد
و نظام کزیرمه هم و جلالت ایل عثمان ایدرک موجودیتکی مسالیه محافظه
و مشروع اولان ستمه قایبه اسمعالمه برکزه دعا پیور ایلیدی
الانیه مرن خایب یاری و امداد روستایت پیور ایله دشمن عاقلنر قلم
اعظمندن چله اولدی ناماقری پیران اردوشکری اولدی مقدس یوز بکر منی
یکه باغ اولان بریمی و دینلرین ایلان اول اردوشکری غزیه مزه ایس اولورق قاتلان
چاره خاص ایچدی کزیر آیدرک آیدرک مطرفان بریتان بریتان بریتان ایلدن
اندازدیک : پوزیک سزو عاقلنر ایس اولدی مروتی نام و ایس اولدی اولان
ازدیرلرک زای ایلین شاهانه آخری عدالت الیه لک ایسندن باشته بریمی مغاندر
سین انتقام ایل مجرم قیزمان ناماقری سولتیه باغله و ساقل سرباستندن محروم
ایلیان دشمن اول اولرینک اولرینک قورمانلاری اولرینک سربیه جیشلری و
قرار کوروشی ایل برار : پیور قریب اسماعیل شایسته و خیزر مغاندری نیت
ایله سین و اولرینک و امداد ستمین اولان اولرینک ستم اولرینک و پیور سولتیه
و بیگلرجه شایسته و کلدک قلدلری و بیگلرجه جیشلاری ، همیزات سربیه لری
یادلر کیمده عاقلنر قلم

تورکی پیور ملت عیسی ستمده و مغاندر اردولری غایه مشروعه ملی ستمده ای
سرموله قدر سرق اتمام ایتت هم اولرینک ستمده ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم
برآش ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم

کمال طریق ستم ابراهیم کالی کلدیکر برکون منقله سرب اولان ازیرمه ایل
و آیدرک ایلین و امداد ایس ایلین امداد ستم امداد ستم امداد ستم امداد ستم
ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم
ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم
ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم
ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم

پوشانده ملک ازیر و باجماعتده تاریخ لشرینک اعتبارا بکر منی دوت ساعت نظرند
مواقع قوماندانلرینک نظارتده ستم اتماسا ستم اولان لایحه و ستم و
امسالیه مجلس امداد ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم
و ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم
ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم
ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم

و بریمی مدد و ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم
لوقالیدر ایسور قورالین ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم
اولانچای بیان و ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم
دومی همی عزمه کوزل ابراهیم کالی ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک
کوزل ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک ایلک
ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم ستم

بریمی اردو قوماندان
فریق
نورالدین