

## YERYÜZÜNÜN SİYASÎ ÇEHRESİ

Prof. Dr. Hamit Sadi SELEN

### Tabiî muhit ve kültür muhiti

Yeryüzünün siyasî çehresini belirtmeye girişmeden önce coğrafya bakımından siyasî hayatın başlıca hususiyetlerini açıklayalım. Coğrafya yeryüzünü, insanla tabiat arasındaki karşılıklı münasebet bakımından inceler. Bütün ilimler gibi o da geleceği aydınlatmaya çalışır. Yeryüzüne baktığımız zaman bir tarafta kara ve denizleri, dağları, ovaları, nebat ve hayvanları ile canlı ve cansız tabiat âlemini; diğer tarafta da bütün varlıkları ile insanları, Devlet ve kültürleri, yâni beşerî âlemi görürüz. Fakat tabiat içinde yaşayan, hattâ bir bakıma tabiattan bir parça sayılan insanı tabiattan nasıl ayırır, insanla tabiat arasında karşılıklı bir münasebet nasıl kurabiliriz?

Biliyoruz ki en müttekâmil hayvanla insan yaşayışı arasında bariz bir fark vardır. Bütün hayvanlar tabiî muhitte doğar ve yaşar, insan ise kendi yarattığı kültür muhitinde doğar ve yaşar. Bundan dolayı hayvanlar belli bir muhite bağlı olup yalnız orada yaşayabilir. İnsanlar ise yeryüzünü kendine muhit yapmıştır, her iklimde, her bölgede yaşayabilir.

İnsan, bu hudutsuz imkânları asıl tabiatta değil de kendisinin yarattığı, yâni ehlileştiirdiği tabiat sayesinde elde etmektedir. Bütün hayvanlardan farklı olarak insanın yaşayış tarzı kendi iradesinin eseridir. Bundan dolayıdır ki biz insanı münferit varlıklar olarak değil, aynı zârî münasebetler nizamı şeklinde, milletler ve devletler halinde, aynı zamanda yarattığı kültür muhiti ile beraber mütalâa etmek suretiyle anlamak ve kavramak imkânını buluruz.

### Siyasî Coğrafya ve Devlet Mefhumu :

Bilindiği gibi tabiî ve beşerî coğrafya ikiliği sun'î bir ayrılıktır. İnsanı veya tabiatı öne alarak yapılan tasvir ve izahlardan aynı neticeye varılması gerekir. Bir çok ilimlerin konusu olan yeryüzünü hep birden kavramakta güçlük çekilir. Hususiyle fizikî, hayatî, ruhî ve içtimaî gerçekler, aralarındaki mahiyet farkı dolayısıyla, ayrı metodlara ihtiyaç gösterir.



Bundan dolayı coğrafya eski bir ilim kolu olmasına rağmen konusu ve metodu üzerindeki münakaşalar devam edip gitmektedir. İlim sahasındaki bütün ilerlemeler coğrafyaya da bir çok yenilikler getirmektedir. Fizik ve Biyolojideki yeni buluşlar tabii coğrafyaya; Psikoloji ve sosyal ilimler sahasındaki yenilikler de beşerî coğrafya'ya yeni bir şekil vermiş, yeni bilgi dalları vücut bulmuştur.

Coğrafyanın esas konusu beşerle tabiat arasındaki münasebeti tasvir ve izah etmek olduğundan esas unsuru halk ve ülke olan "Devlet" de coğrafyanın konusu içine girer. Beşer dediğimiz zaman insan topluluklarına yapışık, ondan ayrılmaz bir takım mefhumları da beraber anlarız.

Böylece coğrafya devletlerin yeryüzüne yayılışını ve gelişmelerini inceleyerek, Münferit hadiseleri, devletlerin ve kültürlerin yürüdüğü yolları tasvir ve izah ile işe başlayarak bir takım tiplerin gelişme çizgisini belirtmeye çalışır. Coğrafyanın bu dalı siyasî coğrafya veya geopolitik adı altında müstakil bir hüviyet almaktadır.

Siyasî hadiseleri coğrafî durum ile izaha çalışan Geopolitik coğrafyacılar, ziyade siyaset ve Devlet ilimleriyle meşgul kimseler tarafından sürülmüştür; coğrafya, tarih ve siyaset ilimlerinin bir rhalitası mahiyetindedir. Buna, tatbikî siyasî coğrafya da diyebiliriz. Şimdiye kadar ilim şeklinde bir siyaset sanatı olarak gelişmiştir. Fakat biz burada yeryüzünün siyasî çehresini sadece bir siyasî coğrafya konusu olarak inceleyeceğiz.

#### Yeryüzünün Siyasî Haritası:

Yeryüzünde devletlerin dağılışı bir dünya haritası üzerinde incelenebilir. Bir tek siyasi harita her hangi bir zamana aittir, halbuki bir insan ömrü içinde bile siyasî hudutlar değişebilmektedir. Bu sebeple zihnimizde kalan siyasî hudutları da göz önünde bulundurarak bugünkü durumu mütalâa etmeliyiz.

Dünyanın siyasî haritasını öğrenmekle beraber siyasî ünitelerin menshelerini ve zamanla geçirdiği değişiklikleri bilmek, böylece devletlerin temayülleri hakkında da bir fikir edinmek mümkündür. Birçok devletler mazinin azamet ve hatırası içinde yaşar, fakat biz burada sadece son yarım asır dünyasının siyasî çehresini belirtmeye çalışacağız.

Son yarım asır içinde her iki Amerika'da devlet hudutları nisbeten sabit kalmıştır, olan değişiklikler az ve ehemmiyetsizdir. Buna mukabil devletlerin çoktan istikrar bulmuş olması gereken eski dünyada siyasî hudutlar o kadar büyük değişikliğe uğramıştır ki durumu tek bir haritada değil, birkaç harita üzerinde görmek ve göstermek icabeder.



## Avrupa

1815 ile 1914 arasında Avrupa'nın siyasi çehresinde bir istikrardan bahsedilebilir. Yirminci Asır başındaki umumî manzara 1815 Viyana Kongresinde çizilen hudutlara uyar. Bununla beraber iki büyük değişiklik olmuştur. Birincisi Almanya'nın 1870 de Prusya'nın liderliğinde Avusturya'dan ayrılarak müstakil bir devlet olması; ikincisi de yine 1870 de İtalya yarımadasındaki hükümetlerin tek bir devlet olarak birleştirilmesidir.

Güney doğu Avrupa'daki değişmeler daha başka şekilde idi. Balkan yarımadası üzerinde Romanya, Sırbistan ve Yunanistan Osmanlı İmparatorluğundan ayrılarak müstakil devletler olmuş, Bulgaristan üzerindeki Osmanlı hâkimiyeti zayıflamış, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu Bosna - Hersek'i ilhak etmişti.

Viyana Kongresinde yaratılan Birleşik Felemenk Devleti ise 1830 da Hollanda ve Belçika devletlerine ayrıldı. İsveç ile birleşmiş olan Norveç de 1905 de istiklâlini ilân ederek ayrıldı.

## Birinci Dünya Harbinden Sonra Avrupa

Birinci Dünya Harbini müteakip Avrupa haritasında ehemmiyetli değişiklikler oldu. Avusturya - Macaristan ile beraber Osmanlı İmparatorluğunun ve Rusya Çarlığının dağılmasıyla yeni devletler kuruldu, bazı devletler de arazi kaybetti. Değişiklik Şimal Buz Denizinden Akdeniz'e kadar uzanan bir bölge üzerinde idi. Bu bölgede şu devletler bulunuyordu: Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çekoslavakya, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Yunanistan.

Harp sonunda Almanya toprak kaybetti, Avusturya-Macaristan ayrıldı ve arazileri küçüldü. Polonya Almanya, Avusturya ve Rusya'dan alınan topraklarla yeni baştan kuruldu. Polonya koridoru denen bir arazi parçası üzerinden Baltık denizine çıktı. Fransa Alsasloseni, Danimark Şilezvig'i geri aldı. İtalya İstiryayı işgal etti; kuzey sınırlarını alpleri zirvesine kadar uzattı. 1921 de hür İrlanda devleti kuruldu.

## Bugünkü Avrupa

İkinci Dünya Harbi esnasında Hitlerin kuvvet politikası neticesinde Avusturya, Polonya, Çekoslavakya, Yugoslavya, Arnavutluk, Yunanistan, Estonya, Letonya, Litvanya Almanya'nın istilâsına uğradı. Fakat sonunda Almanya mağlûp oldu. Bugünkü Avrupa haritası da yine bir kuvvet politikasını aksettirmekte, Birinci Dünya Harbinden sonraki Avrupa haritasına pek az benzemektedir.

Bununla beraber Avrupa'nın batısında bir istikrardan, Doğusunda da bir istikrarsızlıktan bahsedilebilir. Almanya ikiye bölünmüştür. Sovye



ler Birliği batıya doğru ilerlemiş, Besarabya ve Bukowina'nın bir kısmını kendi topraklarına katmış, keza Polonya'nın doğu kısmını, Çekoslovakya'nın küçük bir kısmını, doğu Prusya'nın bir parçasını, Litvanya, Letonya ve Estonya ile beraber bir kısım Finlandiya arazisini işgal etmiştir. İtalya ise, İstirya ve Dalmaçya sahillerindeki adaları Yugoslavya'ya, On iki adayı da Yunanistan'a terketmiştir.

### İngiltere ve Sovyetler Birliği:

Eski dünyada ada devleti İngiltere ile kıt'a devleti Sovyetler Birliği birbirinden farklı bir yapıya maliktir. Avrupa'daki toprakları 244 bin Km<sup>2</sup>, nüfusu da 50 milyonu bulan İngiltere devleti, bütün kıt'alara ve denizlere yayılmış bir milletler topluluğu olarak değil, (23,8 milyon Km<sup>2</sup>, 533 milyon nüfus) bir koloniler birliği (U.K.) olarak da büyük bir devlettir (8 milyon Km<sup>2</sup>, nüfusu 125 milyon).

Sovyetler Birliği Birleşik Devletlerle Kanada'dan daha geniş bir ülkeye (22 milyon Km<sup>2</sup> ve 215 milyon nüfusa) maliktir. Bu devlet ülke bakımından Kanada ile Birleşik Devletlere benzerse de, devletin yapısı ve durumu farklıdır. Merkezde 70 milyonluk büyük Rus kütlesi olmak üzere bir çok milletleri bir arada toplar. Birleşik Devletlerde, hatta Kanada'da bir kültür ve dil birliği kendiliğinden meydana gelmiş olduğu halde Sovyetlerde böyle bir birlik yoktur. Bunun için mücadele edilmektedir. Başlangıçta Panislavizme, sonraları da komünizme başvurulmuştur. Birinci Dünya Harbinden sonra etraftaki milletlerin istiklâl hareketleri, sonra da Finlandiya ve Kore'nin mukavemeti, Yugoslavya'nın ayrılması bir istikrarsızlığı gösterir.

İngiltere ve Birleşik Devletlerden farklı olarak Sovyetler Birliği mahdut kıyıları arasında denizden devamlı irtibatı olmayan büyük bir kara birliği halindedir. Ülkesindeki zengin kaynaklardan yalnız kendini ayakta tutabilmek için faydalanmakta, dünya ile pek az ticarî münasebette bulunmaktadır.

Yine bir Avrupa devleti olan Fransa'nın mesahası 550 bin Km<sup>2</sup>, nüfusu 43 milyondur. Deniz aşırı ülkeleri ise, 7,8 milyon Km<sup>2</sup> beraberce nüfusu 100 milyon kadardır. Bundan dolayı Fransız Birliği de büyük devletlerden sayılır.

### Orta Doğu:

Büyük Orasya kıt'asının batısında Avrupa'nın güney doğusunda ön Asya aynı şekilde Afrika'ya doğru uzanır. Bugün Orta Doğu adı verilen bu bölgede son elli yıl içinde büyük hudut değişiklikleri oldu.

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Harbinden sonra rakibi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rusya Çarlığı ile beraber parçalandı.



İstanbul Boğazı bölgesi ile beraber Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bir kısım arazisi Fransız ve İngiliz hâkimiyetine geçti. Arabistan yarımadası, Suudî Krallığı ve Yemen Sultanlığı Filistin'de bir İsrail Cumhuriyeti kuruldu. İkinci Dünya Harbinden sonra Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Küveyt, Bahren adaları ve Amman müstakil devletler haline getirildi.

İran ve Afganistan hudutlarında büyük değişiklik olmadı. Ömürleri kısa süren Güney Kafkasya'daki Gürcistan, Ermenistan ve Azerbeycan Cumhuriyetleri Sovyetler Birliğine ithal edildi. İstanbul Çanakkale boğazları, Süveyş kanalı ve Babülmendep ile çevrili olan ön Asya memleketleri Orta Doğu adı altında toplanmakta, dolayısıyla Mısır, Habeşistan ve Doğu'da batı Pakistan bu guruptan sayılmaktadır.

#### **Afrika:**

1900 yılındanberi, Avrupalıların müstemleke siyaseti sona ermiş hemen bütün Afrika şu devletler arasında paylaşılmıştır: İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz, Belçika, Sadece Liberya, Habeşistan ve Fas müstakil devlet olarak bırakılmıştır. Avrupa devletlerinden başka Osmanlı İmparatorluğu da Mısır ve Libya'ya hâkim sayılıyordu.

Bugün Afrika'nın siyasî haritasına baktığımız zaman 50 sene önce sine nazaran büyük değişiklik olmadığı görülür. Bazı hudut düzeltmeleri ve idare sistemi değişiklikleri olmuşsa da, kıt'a müstemleke karakterini kaybetmemiştir. Şu kadar varki Osmanlı ve Alman hâkimiyetleri Afrika'dan uzaklaştırılmıştır. İtalyan'ların gelmeleri ile gitmeleri bir olmuştur. Nihayet Güney Afrika Birliği kurulmuştur.

Güney Afrika Birliği Boer harplerini müteakip kuruldu. İngiliz Milletler camiasında dominyon statüsüne sahipti. Bu birliğe dahil memleketler Kap, Natal, Transival ve Oranj'dır. Güney batı Afrika'da fiilen bu birliğe dahildir. 1953 de Güney ve Kuzey Rodezya ile Niyasaland birleşerek merkezî Afrika Birliğini kurdular. İngiltere'nin Afrika'da daha başka kolonileri de vardır. Afrika'da İngilizlerden sonra Fransızların arazisi vardır. Kuzey Batı Afrika'da üç bölge; Fas, Cezayir, Tunus Fransızlarla mücadele halindedir. Eski İtalyan müstemlekeleri tasfiye edilerek müstakil bir hale getirilmiştir.

Yakın gelecekte Afrika'nın siyasî sınırlarının değişeceği tahmin edilemez. Sadece hâkimiyet şekillerinin gözden geçirilmesi muhtemeldir. Mısır müstakil bir devlet haline getirildiği gibi diğer bazı bölgelerde de istiklâl hareketleri gün geçtikçe artmaktadır.

#### **Uzak-Doğu:**

Orasya kıt'asının bir ucunda Avrupa, öbür ucunda da Uzak doğu bulunur. Avrupa eskidenberi ayrı bir kıt'a sayıldığı halde her nedense Uzak



Doğu ayrı bir kıt'a sayılmamıştır. Halbuki Avrupa'yı bir kıt'a gibi gösteren sebepler Uzak Doğu için de varittir. Orası da ayrı bir kültüre, ayrı bir devlet sistemine sahip, kendi başına bir âlemdir.

Uzun zaman sükûn içinde yaşayan Doğu Asya 1895 denberi daimi bir harp halindedir. Çin-Japon harbi, Çin iç harpleri, Birinci Dünya Harbi ve Japon istilâsı, İkinci Dünya Harbi Komünist ve Milliyetçi Çin mücadelesi. Bugünkü Milliyetçi Çin Hükûmeti sadece Formoza adasına sahiptir. Asya kıt'asındaki geniş ve kalabalık Çin ülkesinin Sovyetler Birliği manzumesine katılması Uzak Doğu'yu ikiye bölmüştür. Kore Devleti de 38 inci paralel ile ikiye ayrılmıştır. 1950 de bu sınır yüzünden kanlı bir harp çıkmıştır.

#### Güney Asya:

İki asır süren İngiliz hâkimiyetinden sonra Hindistan 1947 de iki dominyona ayrıldı. Pakistan ve Hindistan. Bu iki devlet arasında Keşmir meselesinden dolayı anlaşmazlık vardır. 1948 de Birmanya İngiltere ile bütün bağlarını keserek müstakil olmuştur.

Hindiçinî uzun mücadelelerden sonra birkaç hükûmetten müteşekkil bir federasyon haline geldi. Siyam (Tayland) Birmanya ile Hindiçinî arasında bir krallıktır. Filipin adaları 1940 danberi tamamen müstakil bir devlet olmuştur. Endonezya da yeni istiklâlini kazanmıştır.

#### Okyanusya:

Yarım asırdanberi Okyanusya'da da siyasî değişiklikler olmuştur. Avustralya 1901 de İngiliz Milletler Birliğinde bugünkü statüsünü kazandı. Yeni Zelânda da 1907 de dominyon oldu. Her iki memleket uzun zaman İngiliz müstemlekesi olarak kalmıştır.

Pasifik adalarının siyasî durumu hala karışıktır. Birinci Dünya Harbinden sonraki şeklinden daha basit bir hal almıştır. Ekvator'un kuzeyindeki bütün adalar Birleşik Amerika'nın kontrolü altındadır. Ekvator üzerinde ve güneyindeki adaların çoğu ise, İngiltere hakimiyetindedir. Fakat burada da bir çok ihtilâflı noktalar vardır.

#### Kuzey Amerika:

Bu kıt'ada dört devletin arazisi vardır: Danimarka, Kanada, Birleşik Amerika ve Meksika. İlk üçünde küçük değişiklikler olmuştur. Ayrı bir idareye sahip olan Newfoundland ile Kanada'nın bir eyaleti olan Quebec arasındaki hudut 1927 de deniz kenarından içeri alınarak su bölümü çizgisinden geçirildi. Labrador adını taşıyan bu arazi parçası çıplak kayalıklar halinde ise de, zengin demir cevheri yatakları dolayısıyla ekonomik bir değeri vardır. Hudut tashihi ile madenler Newfoundland'e düştü. İlk



önceleri Quebec eyaleti bu karara şiddetle itiraz etti, fakat 1949 da Newfoundland halkının Kanada dominyonuna katılma kararını vermesi üzerine bu hadise beynelmilel bir mesele olmaktan çıktı. Newfoundland'ın güneyinde Fransız balıkçılarının işgal ettiği iki küçük ada yani St. Pierre ile Miquelon, eski Fransız koloni imparatorluğunun kalıntılarıdır.

Danimarka Greendland sahillerindeki hâkimiyetini durmadan genişletmektedir. 1933 de Greendland'ın doğu sahillerindeki yeni yerleşmeler dolayısıyla Norveç ile Danimarka arasındaki anlaşmazlık hakkında beynelmilel mahkeme Danimarka lehine karar vermiştir. Birleşik Devletler Newfoundland ile Bermuda adaları üzerindeki hava üslerini 99 sene için kiralamıştır. Ayrıca Danimarka'nın muvafakatı ile Amerika ile Avrupa arasında en kısa hava yolunun geçtiği Greendland arazisi üzerinde hava üsleri kurmuştur.

Yeni dünyanın büyük devleti Birleşik Amerika'dır. Avrupa kıtası büyüklüğünde (9,5 milyon Km<sup>2</sup>) bir ülkeye 160 milyon kadar da, son birkaç asır içinde buraya gelip yerleşmiş bir nüfusa sahiptir. İleri bir halk idaresi bu ülkeyi üstün bir siyasî kuvvet haline getirmiştir. Denizlerde ve havalarda en kuvvetli harp ve ticaret filolarını elinde bulundurmaktadır. Buna mukabil aynı büyüklükte bulunan ve fakat arazisinin bir kısmı kutup bölgesine düşen Kanada'da 15 milyon nüfus vardır.

Güneyinde sıcak kuşakta 2 milyon Km<sup>2</sup> büyüklüğündeki yayla memleketi Meksika'da ise 26 milyon nüfus vardır.

#### Orta Amerika:

Orta Amerika'da eski İspanyol hâkimiyet sahaları üzerine kurulmuş olan küçük cumhuriyetlerde, dahilî istikrar bulunmamasına rağmen son yarım asır içinde pek az hudut değişikliği olmuştur. En büyük değişiklik 1903 de Panama'nın büyük Kolombia federasyonundan ayrılarak müstakil bir cumhuriyet olmasıdır. Bu yeni cumhuriyet Birleşik Amerika'ya Panama kanalını tamamlamak müsaadesini verdi, sonra da kanalın daimî surette kontrolü işini kiraladı. Koloni devrinin kalıntılarından İngiliz Hondurası üzerinde komşusu Guatemala Cumhuriyeti hak iddia etmekte ve buradaki Avrupa kontrolünü kabul etmemektedir.

Orta Amerika'daki adalar âleminin siyasî durumu çok karışıktır. Bu adalar bir zamanlar tamamıyla İspanyollara aitti. Fakt XVII. asırdan itibaren, o zamanlar dünya ticaretinde büyük değeri olan şeker istihsalindeki ehemmiyeti dolayısıyla evvelâ İngilizler, sonra Fransızlar, Hollandalılar, hatta Danimarkalılar tarafından İspanyollar bu adalardan çıkarıldı. Bu işi en son Birleşik Amerika tamamladı. Birleşik Devletler Panama'daki menfaatlerini korumak, kanalı emniyette bulundurmak dolayısıyla bu adalar üzerindeki siyasî liderliği eline aldı.



1900 da Küba, Haiti ve Domingo müstakil devletler haline getirildi. Poertorika 1952 ye kadar doğrudan doğruya Birleşik Amerika tarafından idare edilirken o da müstakil bir idareye sahip oldu. 1903 de Birleşik Amerika Küba'dan Guatenama limanını deniz üssü olarak müddetsiz kiraladı. Yine 1917 de Birleşik Amerika küçük antillerden Danimarka'ya ait bir kısım adaları satın aldı.

Buradaki İngiliz müstemlekeleri bir kaç guruba ayrılır. 1 — Jamaika, 2 — Tirinidat, 3 — Küçük Antiller, 4 — Bahama adaları. Son zamanlarda bütün bu adaların, İngiliz Hondurası ve İngiliz Güyanı ile beraber bir birlik olarak teşkilâtlandırılması düşünülmektedir. Fransız müstemlekeleri ise küçük antillerdeki birkaç adadan ibarettir. Martinik, Guadelup en mühimlerdir.

### Güney Amerika:

XIX. asır başında İspanyol ve Portekiz müstemleke rejimi yıkıldıktan sonra on müstakil cumhuriyet ve üç koloniden ibaret olan Güney Amerika siyasî haritasında pek az değişikli k oldu. Yeni Cumhuriyetler, eski koloni taksimatına hemen hemen uygundur. Meselâ 1830 yılına ait bir siyasî haritanın bugünkünden pek az farkı vardır.

Bu kıt'ada dört yerde hudut meseleleri vardır. Biri Şili-Bolivya-Peru sınırlarının birleştiği noktada. İkincisi Paraguay-Bolivya arasındaki hudut boyunda. Üçüncüsü Paraguay-Brezilya arasındaki temas sahasında. Dördüncüsü de Peru-Kolombia-Ekvatör hudutlarının birleştiği yerdedir. Kıymetli Nitrat yatakları dolayısıyla Şili zayıf komşularından Tacna sahasını almış, böylece Bolivya'nın denize giden yolunu kapamıştır, 1929 da Tacna Peru'ya yine geri verildi. Falkland adaları İngiltere'ye aitti. Arjantin bu adalar üzerinde hak iddia etmektedir.

Güney Amerika'da daha ziyade bir sıcak iklim devleti olan Brezilya'nın büyüklüğü (8,5 milyon Km<sup>2</sup>) Birleşik Amerika'ya yaklaştığı halde nüfusu üçte biri kadardır. Güneyde Arjantin devletinin mesahası 2,8 milyon olup Türkiye kadar nüfusu vardır. Pasifik sahilleri boyunca uzanan Şili toprakları Türkiye kadar olup nüfusu 6 milyondan ibarettir.

### Antartika:

Antartika kıt'ası İngiliz haritalarına göre şu memleketler arasında taksim olunmuştur. İngiltere, Yeni Zelânda ve Avusturalya. Norveç, Fransa, Şili ve Arjantin'in iddiaları nazarı itibara alınmamıştır. Birleşik Devletler bu kıt'a üzerinde iddiada bulunmaktan çekinmektedir. Belki bu kıt'ayı Birleşmiş Milletlerin idaresine bırakmayı düşünülmektedir.