

anatolia'dan...

GÖKOVA...

İnsanoğlu sonuna yaklaştıkça ve "o" sonun bataklığına daha bir saplandıkça tanımaz hale geliyor. Bir bakıyorsunuz, dünyanın en iyi bilim ve sanat adamlarını, en erişilmez hümanistlerini yetiştiren uluslardan bir canı çıkıveriyor; önüne geleni asıp keşiyor... Dünyada insan nüfusu denetimden çıkıp arttıkça; paylaşılanlar giderek azalırken paylaşan sayısı inanılmaz boyutlara ulaştıkça; dünya bir çelişkiler yumağına giriyor... Paylaşım; tüm hümanist düşünceleri, tüm ekolojist görüşleri bir yana bırakıyor. Gün be gün yeryüzüne ve atmosfere oldukça tehlikeli atıklar, gazlar bırakılıyor. Dünyanın akciğeri "Yağmur Ormanları" her geçen saniye giderek azalıyor. Ozon tabakası tehlikeli bir şekilde inceliyor. Yaşı yüz milyonlar ile ölçülen ekolojik dengenin ömrü, artık çift basamaklı yıllar ile ifade edilir hale geliyor..."Son" giderek, hem de hızlanarak geliyor.. Ve Rio'da dünyanın tüm ülkeleri, artan çevre sorunlarına çare bulmak için biraraya geliyorlar. Sonuç, koca bir fiyasko... Niçin? Çünkü paylaşımında anlaşamıyorlar. Ne dünyanın en gelişmiş ülkeleri ekolojik dengeyi bozan maddeleri üretmekten vazgeçiyor, ne de gelişmekte olan ülkeler ağır sanayi yatırımlarından... Bilmiyorlar ki; böyle giderse yakında paylaşacak ne bir şey, ne de bu paylaşımın kavgasını verecek bir insan olacak...

Türkiye bir gariplikler ülkesi... Sanki termik santral yapacak başka yer kalmamış gibi, 13 yıllık bir kömür rezervi için milyonlarca yılda oluşmuş bir doğa harikasını bir anda yok etmek isteriz. Hem de üç termik santrali (Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy) birbirine oldukça yakın mesafelerde planlarız.. Konuyu yakından izleyenler bilir, Gökova (Kemerköy) Termik Santrali'nin öyküsü 1982'lere değin uzanır. Bir ara oldukça hareketlenen, geniş katılımların tartışmalarına konu olan Gökova Termik Santrali'na dergimizin bu sayısında ayrıntılı olarak yer verdik. Başlangıcından bu yana olayları araştırdık; yetkililer ve konunun uzmanları ile görüştük... Gazeteleri taradık. Olabildiğince objektif şekilde bir Gökova Dosyası oluşturmaya çalıştık. Gökova Dosyası'nda, bir doğa cinayetinin öyküsünü bulacaksınız.

Geçmiş tarihlerin gazetelerini incelerken, konunun uzmanları ile görüşürken santralin ne kadar yanlış planlandığını ve yerseçiminin son derece yanlış olduğunu gördük. O tarihlerin gazetelerini incelememiz sırasında nelerle karşılaştık, nelerle!..

Öye yandan, Gökova'da termik santral yapımı ile en büyük darbeyi yiyecek olan turizm sektörüyle ilgili olan Turizm Bakanlığı'nın, gelişmeler karşısında seyirci kalması başlı başına düşündürücü bir konudur. Yaptığımız araştırmalar sonucunda gördük ki Turizm Bakanlığı'nın kayıtlarında Gökova Termik Santrali'na ilişkin bir bilgi yok.. Gökova yöresinde böyle bir termik santral yok farz ediliyor!..

Sonuç; termik santralin bir ünitesi yakında deneme üretimine başlayacak... Muğla yöresinin turizm sektörü açısından çok önemli olması dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bu yöredeki turizm faaliyetlerinde birtakım sorunların çıkacağını söylemek kehanet olmasa gerek. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Muğla'da yaşanan radyasyon artışına yabancı turistlerin tepkisinin ne olacağı konusunun da ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla..