

XVI. YÜZYILDA TOKAT MEDRESELERİ

Ahmet ŞİMŞİRGİL

Tokat, XI. yüzyılın sonlarında, Danişmendliler devrinden(1) itibaren câmi, mescid, medrese, imaret ve zâviye gibi müesseselerle süslenmeye ve gelişmeye başladı. Şehirdeki bu faaliyet Selçuklular ve Osmanlılar zamanlarında da artarak devam etti. Nitekim bu kültür müesseselerinin çokluğunu ve mükemmelliğini XVI. yüzyıl içerisinde düzenlenmiş olan Tokat tapu-tahrîr ve evkaf defterlerinde incelemek mümkün olmaktadır. Biz bu makalede Tokat'taki zengin yapı gruplarından sađece medreselerden bahsedeceğiz.

Bütün ıslam memleketlerinde olduğu gibi, Osmanlı maarifi içinde de teşkilatlı, yüksek seviyede eğitim ve öğretimi gerçekleştirilen müesseseler medreselerdi. Osmanlı ilmiye sınıfı buradan yetişir, kadılık, müftülük, müderrislik, cami hizmetleri, katiplik vs. gibi diğer bazı sahalarda istihdam edilirlerdi(2).

Bir dershane ve etrafında yeteri kadar talebe hücrelerinden meydana gelen medreselere, tesis edenin anlayış ve mâli gücünde göre bunların dışında imâret, kütüphâne, hamam vs. ilave edilirdi. Osmanlı medreseleri müderrislerinin aldıkları yevmiyelere göre Yirmili, Otuzlu, Kırklu, Ellili, Altmışlı olmak üzere ayrılmakta idi(3).

Medrese görevlileri arasında bulunan müderris, imam, müezzin, muid, ferraş ve bevvab ile öğrenciler, vakfiyelerde belirtildiği üzere maaş almakta idiler. Müesseselerin idarecileri durumunda bulunan ve çalışanlara karşı nazik ve müşfik olmaları istenen mütevelliiler, görevlilerden mâli sıkıntı içinde kalmış olanlara avans verebiliyorlar, maaşları yeterli olmayanların ücretlerine ise zam yapabiliyorlardı. Medrese talebeleri ise vakif gelirlerinden maaş

-
- 1) T. Gökbilgin, "Tokat", *İslam Ansiklopedisi* (Kıs. İA), XII/1, 402; O. Turan, *Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi*, İstanbul 1980, 134 vd.; M.H. Yinanç, "Danişmendliler", İA, III, 468-469.
 - 2) C. Baltacı, *XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri*, İstanbul 1976, 18-19.
 - 3) İ.H. Uzunçarsılı, *Osmanlı Devleti'nin İlimiye Teşkilatı*, Ankara 1984, 11-12.

almaları yanında medreselerin etrafında yapılmış özel bina (yurt) larda kalmakta ve imâretin tabhânesinden ikik öğün yemek yemekte idiler(4).

Diger vakif müesseseleri gibi medreselerin de masrafları için arazi, emlak ve daha bir çok gelir getirici şeylerden vakıflar yapılır, bunlardan elde edilecek hâsilâtın nasıl idâre ve ne gibi hizmetlere sarf olunacağı tespit olunurdu(5). Böylece yapılan müesseseye başka bir yardıma muhtaç olmadan asırlarca hizmet verebilirdi.

Medreseler hakkında verdığımız bu kısa genel bilgiden sonra XVI. yüzyılda Tokat medreselerinin incelenmesine geçebiliriz.

1- Yağıbasan Medresesi (Çukur Medrese)

Medresenin ilk kitâbesi mevcut olmadığı için yapım tarihi ve kimin tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak H. 984/M. 1576 tarihli evkaf defterinde medrese ile ilgili bilgi verilirken "Vakf-ı medrese-i Yağıbasan ki Çukur Medrese demekle meşhurdur" ifadesi yer almaktadır(6). Bu ifadeden medresenin Danişmendli hükümdarlarından Nîzâmeddin Yağıbasan (537-562/1154-1164) tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda kapısı üzerinde yer alan tamir kitâbesinden medresenin Selçuklu hükümdarlarından II. İzzeddin Keykavus b. Giyaseddin Keyhüsrev'in birinci cülûsunda h. 645'de yeni baştan yaptırıldığı ortaya çıkmaktadır(7).

Kareye yakın bir yapıda, moloz taştan sade ve süslemesiz olarak inşa edilen medresenin, iki yandan eyvanlar ve tonozlu odalarla çevrelendiği görülmektedir. Odalar tuğadan birer kapı ile avmuya açılmaktadır. Medresenin en önemli özelliği ise 14 m. çapındaki tromplu kubbesinin ortasında 10 m.'ye yakın açıklığın

4) N. Öztürk, *Menşeî ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar*, Ankara 1983, 6-7; M. Ç. Varlık, "XVI. yüzyılda Kütahya Şehri ve eserleri", *Türklük Araştırmaları Dergisi*, İstanbul 1988, sayı 3, 207.

5) Ankara Tapu Kadastro Kuyud-ı Kadime Arşivi (Kıs. TK. KKA), *Evkaf Defteri* nr. 583, muhtelif sahifeler.

6) TK. KKA, *Evkaf Defteri* 583, 44 a-b.

7) I.H. Uzunçarsılı, *Kitabeler II*, İstanbul 1927, 3-4

olmasıdır(8). Anadolu'da aynı özelliği taşıyan üç medreseden birisi olup, diğerleri Niksar ve Bursa'dadır.

1939 yılındaki yer sarsıntısında medresenin tonozlarında çökme ve çatlamalar meydana gelmiş, kitâbesi düşerek parçalanmıştır. Medrese bugün harap bir haldedir(9). Evkaf defterine göre medresenin vakıfları ve görevlileri ile ilgili bilgiler şu şekildedir (10).

Medresenin vakıfları:

1- Dıraz mahallesinde Sultan Hamamı. Senelik geliri 3240 akçe

2- Kazabâd'a bağlı Bışkeni köyü(11) malikane hissesi. Geliri 10.000 akça.

3- Kazabâd'a bağlı Çiftlik köyü (12) malikane hissesi. Geliri 6.000 akça.

4- Tokat carcısında sekiz aded dükkan. Senelik geliri 1008 akçadır.

5- Medrese civarında dört aded hane. Senelik geliri 94 akça.

6- Büyük köprü yanında Tusî Bağ demekle meşhur bir bahçe. Senelik geliri 150 akça.

7- Kavak Çermuğu civarında bir bahçe. Yıllık kirası 30 akça.

8- Medrese civarında 10 aded dükkan. Yıllık kiralari toplamı 900 akça.

8- Mehmed Paşa mahallesinde ev yeri ile beraber bir bahçe. İbrahim Bey tasarrufunda olup senelik geliri 50 akçadır.

8) M. Sözen, *Anadolu Medreseleri*, İstanbul 1972, 23.; E.Yavi, *Tokat*, İstanbul 1986, 52.

9) A. Kuran, "Tokat ve Niksar'da Yağıbasan medreseleri", *Vakıflar Dergisi*, İstanbul 1968, VII, 41.

10) TK. KKA, *Evkaf Defteri* 583, 44 a-b.

11) Başbakanlık Arşivi (Kıs. BA), *Tahrir Defteri* (Kıs. TD) 287., 225; TK.KKA, TD 14, 262-264 a.

12) BA, TD 79, 158; TD 287, 257; TK.KKA, TD 14, 264 a-b.

Görevlileri ve ücretleri:

- 1- Tederrüs; günlük 40 akça(13).
- 2- İmam; günde iki akça, senede 4 münd hububat.
- 3- Muid; günde 4 akça.
- 4- Müezzin; günde yarım akça, senede iki münd hububat.
- 5- Ferraş; ayda 8 akça, senede 10 kile hububat.
- 6- Türbehân; ayda 3 akça, senede 1 münd buğday.
- 7- Çahken; ayda 5 akça, senede 1 münd hububat.

Yukarıda medreseye vakıf olarak zikredilen yerlerden altı dükkanı imam, iki dükkanı müezzin, bir dükkanı ferraş ve bir dükkanı çahken tasarruf etmekte olduklarından beratlarındaki yevmiyeleri eşit hale getirilmiştir. Talebe hisselerinin tayini ise müderrise bırakılmıştır(14).

2- Hisarîye Medresesi

Sultan Çelebi Mehmed devri devlet adamlarından Emir Yahşı Bey Oğlu Emir Hisar Bey(15) tarafından ilk defa Hac dağı eteklerinde inşa edilen medrese(16), zamanla harap olduğundan kalıntıları kullanılmak suretiyle yeniden Takyeciler Camii yakınında yaptırılmıştır(1411) (17). Eski medresenin kitabı getirilerek kapısına konmuştur(18).

13) Medresede öğrenim için günde ayrılan miktar.

14) Yağıbasan medresesi müderrisi olarak 1455 tarihinde Gazi Sinan görülmektedir. Bunun için bk. BA, TD 2, 144.

15) Rumeli beylerbeyi Bayezid Paşa'nın kardeşi (H. Hüsameddin, *Amasya Tarihi*, İstanbul 1330, III, 156; T. Gökbilgin, *aynı makale*, 404).

16) İ.H. Uzunçarşılı, *aynı eser*, 20 vd.

17) H.T. Cinlioğlu (Asarkaya), *Osmanlılar Zamanında Tokat*, Tokat 1941, Kısım I, 24.

18) E. Yavı, *aynı eser*, 71.

Vakıf defterimizde medresenin bâni Emir Hisar b. Yahya olarak geçmektedir(19). Bu durumun ve kelimelerinin birbirine gayet yakın olmalarından kaynaklanabileceği anlaşılmaktadır. Nitekim 1455 tarihli tahrirde medresenin adı Emir Hisar Bey'in babasının adına izafeten "Veled Yahși" olarak (20). 1485 tarihli tahrirde de Mescid-i Emir Hisar mahallesinin, "Mescid-i Yahși-oğlu nâmıyla kaydedilmeleri(21) bizim tezimizi doğrulamaktadır. Emir Hisar Bey'in Tokat'ta önemli bir şahıs olduğu adına ızafe edilen bir mahalle ile burada ayrıca yaptırdığı bir mescidin bulunmasından belli olmaktadır(22). 19 Cemâziye'l-evvel 934/10 Şubat 1528'de Mevlâna Hayreddin günlük 15 akça ile medresenin müderrisi bulunuyordu(23).

Zamanla harap bir hale gelen medresenin kitâbesi ve kapı süslemeleri sökülkerek 1953 yılında Tokat müzesine getirilmiştir(24).

Tokat, 1472 yılında Uzun Hasan ve Karaman kuvvetlerinin baskınına uğradığı zaman, mal, can ve har nevi kıymetli eserler bakımından büyük zarar görmüştü(25). 1485 tahririnde, daha bir çok mahalle ile birlikte Emir Hisar mahallesinin de ortadan kalkması büyük ölçüde bu olayla ilgiliidir. Nitekim evkaf defterinden de Hisariye medresesi vakıfnâmesinin Uzun Hasan fetreti sırasında kaybolduğu, bu nedenle eski müderrislerle arada nizâlî bir durum meydana geldiği, dolayısıyla medresenin görevlilerine verilecek ücretler hususunda padişah emri vukubulduğu ifade edilmektedir. Buna göre medresenin evkâfi ve görevlileri şu şekildedir.

19) *Evkaf Defteri* 583, 42.

20) BA, TD 2, 171-173.

21) BA, TD 19, 16.

22) BA, TD 2, 12.

23) Topkapı Sarayı Arşivi, D. 5335, 7a.

24) E. Yavi, *aynı eser.*, 71.

25) S. Tansel, *Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed'in Siyasi ve Askerî Faaliyetleri*, Ankara 1985, 308-309.

Vakıfları:

- 1- Komanat nahiyesine bağlı Boyalu köyü (26) malikane hissesi. Hasılı 5 münd buğday, 3 Münd arpa ve 500 akça.
- 2- Komanat nahiyesine bağlı Dihoy köyü (27) malikane hissesi. Hasılı 2 münd buğday, 1 münd arpa ve nakit 1000 akça.
- 3- Bizeri köyü ve Elma ağaç mezraasının (28) malikane hisseleri. Hasılı 30 münd buğday, 10 münd arpa ve 4000 akça.
- 4- Kazabâd nahiyesine bağlı Keşlik köyü (29) malikane hissesi. Hasılı 3 münd buğday ve 1 münd arpa.
- 5- Kazabâd nahiyesine bağlı Kadi Ömer köyü (30) malikane hissesinin yarısı. Hasılı 2 münd buğday, 1 münd arpa ve nakit 300 akça.
- 6- Hacı Sinan bağlı denilen Geyras vadisi. Senelik hasılı 155 akça.
- 7- Çağa gölünde Div Şeref bağlı denilen yer. Senelik hasılı 255 akça.
- 8- Ağuyar bağlı da denilen Göcek bağlı geliri. Senelik 35 akçadır.
- 9- Geyras vadisinde Kadi Celal zemini. Senelik geliri 85 akça
- 10- Kızıl köy'de bir zemin geliri. Yıllık 120 akçadır.
- 11- Kadırlık denilen bir zemin. Senelik kira bedeli 255 akçadır.
- 12- Demrepare denilen Div Şeref bağlı civarı. Senelik kira bedeli 135 akça.
- 13- Cısr-i kebir yanında ve Molla Ali tasarrufunda bulunan bir değirmin. Senelik geliri 60 akça.

26) TK.KKA, TD 14, 167b-168a.

27) TT.KKA, TD 14, 166b.

28) TT.KKA, TD 14, 168-169 a.

29) BA, TD 79, 149; TD 287, 290; TK.KKA, TD 14, 218 a-b.

30) BA, TD 79, 149; TD 287, 291; TK.KKA, TD 14, 281b-282a.

14- Medrese civarında Kir Ali ve Debbağ Muhammed ve Hacı Hayrı haneleri. Senelik geliri 120 akçadır.

15- Kalkancı yeri adı verilen zemen. Senelik kirası 45 akçadır.

Görevleri:

Müderrislere, günde altı akça, senede 12 müd buğday ve 6 müd arpa.

Altı talebe ve bir bevvaba, günde birer akça, senede 16'shar müd buğday ve dörder kile arpa.

Muide, günde iki akça, senede dört müd buğday ve iki müd arpa.

Su meremmetcisine, senede bir müd buğday verilmektedir.

Yukarıda belirtilen masrafların haricinde gelirden ne kalırsa Emir Hisar Bey evlatlarına ayrılmaktadır. Vakfın tevliyeti (İdâresi) Tokat müslümanlarının büyük çoğunluğunun şahadeti ile evladdan Hasan Çelebi b. Veli Çelebi'ye verilmiştir.

Zahirî ve batını ilimlerde kemal derecesinde bulunan Şeyh Abdülmecid Şîrvânî'nin oğlu Mevlânâ Ali, günde 10 akça ile medreseye hoca tayin edilmiştir. O da medresede elindeki berat gereğince fıkıh, hadis ve tefsir dersleri vermektedir.

3- Gök Medrese

Evkaf defterinde yer alan "Vakf-ı medrese-i Pervâne Beğ ki Gök medrese demekle meşhurdur. Darü's-şifası ve dârû's-sülehâsı var imiş" ifadelerinden medresenin Selçuklu devlet adamlarından Muînüddin Süleyman Pervâne tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır(31). Medresenin kitâbesi kaybolduğu için yapım tarihi kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak Pervâne'nin tarih sahnesinde görüldüğü 1257-1277 yılları arasında yaptırılmış olduğu tahmin olunabilir.

Medresenin adı tapu-tahrir defterlerinde "Gök" (32), Pervâne (33) ve Kebud (34) olarak kaydedilmektedir. Yine tapu-tahrir

31) *Evkaf defteri*, 583, 43.

32) BA, TD 79, 146.

33) BA, TD 2, 42.

34) BA, TD 287, 70.

kayıtlarından Gök medresenin, medrese, zâviye, bimarhâne ve darüşşifadan mürekkep külliye niteliği taşıdığı (35) görülmektedir.

Evlîya Çelebi'nin "Eski sultanların binası olup güzel ve latif bir medrese" diye bahsettiği (36) medrese, Selçuki tarzı mimarisine güzel bir nümûne teşkil etmektedir. İki katlı olan binanın boyutları 30 X 20 m. dir. Cephe kapısı işlenmiş taşlarla müzeyyen olup tepesinde iki adet penceresi vardır. Binanın ortasında üstü açık bir avlu olup bunun iki yanında mermer direkli revaklar ve gerek bunların arkasında, gerek üst katta ikamete mahsus hücreler bulunmaktadır. Girişin karşısında yüksek kemerli bir eyvan, eyvanın sağ ve sol tarafında da kubbeli birer oda bulunmaktadır(37). Her iki katın revak alımları ve ikinci kat kolonları ile batıdaki ana eyvanın karşısılıklı iç duvarları, turkuvaz mavisi ve mor renkli çini ve mozaiklerle tamamen kaplanmıştır.

Beden duvarları moloz taştan inşa edilmiş olan medresenin dış yapısı ilgi çekici değildir. Medrese bugün müze olarak kullanılmaktadır(38).

Medresenin vakıfları ve görevlileri (39).

Vakıfları:

1- Kazabâd nahiyesine bağlı Vazanya köyü malikanesi. Hasılı 15 mûd buğday, 2 mûd arpa ve nakit 600 akça.

2- Kazabâd'a bağlı Çerçi köyü (40) malikane hissesi. Hasılı 15 mûd buğday, 8 mûd arpa ve nakit 900 akça.

3- Kazabâd'a bağlı Endizler köyünün (41) malikane hissesinin yarısı. Hasılı 15 mûd buğday, 2 mûd arpa ve nakit 2000 akça.

35) H. Edhem, "Anadolu'da İslami Kitabeler", TOEM, İstanbul 1331, nr. 31, 660.

36) Seyahatnâme, İstanbul 1314, V, 59.

37) A. Kuran, Anadolu Medreseleri, Ankara 1969, I, 96-99.

38) E. Yavî, aynı eser, 42.

39) Evkaf Defteri 583, 43.

40) BA, TD 79, 158; TD 287, 264; TK.KKA, TD 14, 268 a-b.

41) BA, TD 79, 129; TD 287, 243; TK.KKA, TD 14, 256 a-b.

4- Kazabâd'a bağlı Armus mezraası malikanesi. Hasılı 3 mûd buğday

5- Niksar kazasına bağlı Divadere köyü malikanesi. Hasılı 5 mûd buğday, 2 mûd arpa, nakit 300 akça ve çeltük geliri 400 akça.

6- Yıldız nâhiyesine bağlı Beduhtun köyü(42) malikanesinin dörtte üçü. Hasılı 15 mûd buğday, 5 mûd arpa.

7- Sonisa kazâsına bağlı ravak, Altılı ve Çubuk köyleri malikane hisselerinden üç hissede bir hisse. Hasılı nakit 1200 akça.

8- Medrese yanında bir bahçe. Senelik geliri 200 akçadır.

Görevlileri :

Medreseye vakif olan köylerden elde edilen mahsûl 24 hisse olup aşağıdaki edrese görevlilerine şu şekilde dağıtılmıştır.

1- Müderrise, sekiz sehim.

2- Mütevelliye dört sehim.

3- Tabibe, dört sehim.

4- Şeyh ve fakirlere iki sehim.

5- Türbehânlara (10 nefer) üç sehim.

6- Muide, bir büyük sehim.

7- Talebelere, bir büyük sehim sarfolunmuştur.

Hacı İvaz Paşa Medreseleri

Tokat ahilerinden Ahi Bayezid b. İvaz'in oğlu olan Hacı İvaz Paşa (43) tarafından biri Tokat'ın Kazabâd nâhiyesine bağlı Aybaba/

42) BA, TD 79, 127; TD 287, 186; TKKKA, TD 14, 226 a-b.

43) Tokat'ın Kazabâd nâhiyesinde doğan Hacı İvaz Paşa, Çelebi Sultan Mahîmed'in Amasya sancakbeyliği zamanında Tokat subaşılığında bulunmuştur. Onun Rumeli'ye geçmesinden sonra Bursa subaşılığına tayin olunmuştur. Sultan II. Murad'ın cülusu sırasında ve Mustafa Çelebi vakasında büyük hizmetler görmüş ve II. Murad'ın sadık iki vezirinden biri olmuştur. Aynı zamanda büyük bir mimar olan Hacı İvaz Paşa, Tokat'taki câmi ve medreselerinden başka Bursa'da Yeşil Camii ve İmadiye medresesini inşa ettirmiştir. Son senelerini Bursa'da geçiren Hacı İvaz Paşa 9 Zilkade 831 (20 Ağustos 1428)'de vefat etti. Bk. İ.H. Uzunçarşılı, "Hacı İvaz Paşa'ya Dair", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Eylül 1959, X. sayı 14, 25-58; E.H. Ayverdi, Osmarlı Mimarîsinde Çelebi Mehîmed ve II. Murad Devri, İstanbul 1972, 549.

İyibaba (44) köyünde, diğer ise Tokat şehir merkezinde olmak üzere iki medrese yaptırılmıştır.

4- Hacı İvaz Paşa Medresesi (İyibaba köyü)

Hacı İvaz Paşa'nın bu eseri için tanzim ettirmiş olduğu vakfiyesinden medresenin 22 Zilhicce 827 (15 Kasım 1424) tarihinde tamamlanmış olduğu anlaşılmaktadır(45). Medrese, çevresinde yer alan zâviye, mescid ve hamam ile birlikte bir külliye görünümündedir. Hacı İvaz Paşa külliyeyi inşa ettiirdiği sırada Tokat'ta subası olarak görev yapıyordu(46). Medresenin 1113/M. 1701 yılında yapılan bir tevcihîte sahn-i semân payesinde olduğu belirtilmekte(47) ise de evkaf defterine ilave olunan 1114/1702 tarihli bir belgeden İyibaba köyündeki bu medrese ve yanındaki zâviyenin harabe bir durumda bulunduğu ve oturmanın mümkün olmadığı kaydedilmiştir(48). Bu sebeple vakıfın mütevellisi Mustafa Çelebi ibn. Halil tarafından Tokat'taki Hacı İvaz Paşa mescidi yakınındaki medrese tamir edilmiştir.

5- Hacı İvaz Paşa Medresesi (Tokat)

Hacı İvaz Paşa'nın Tokat şehir merkezinde kendi adı ile anılan mahallede ve mescidinin yanında yer alan bu medresesi vilâyet dahilindeki ikinci medresesi olmaktadır. Medresenin vakfiyesi Hacı İvaz Paşa'nın Tokat'ta subası olduğu sırada tanzim edilmiş olup 810/M. 1407 tarihlidir (49). 923/1517 yılında medresenin müderrisi olarak Molla Seyyidi Karamanî görülmektedir (50). Evkaf defterinde yer alan 1114/1702 tarihli belgede Hacı İvaz Paşa'nın İyibaba köyünde yer alan medresesi harap olduğu ve tamirin çok para gereği için bundan vazgeçildiği, onun yerine Tokat'ta bulunan ve yedi oda, bir dershâne, çeşme ve mağsel-hâne (ölülerin yıkandıkları mahal)'den meydana gelen medresesinin 400 kuruş harç ile tamir ettirildiği (51) belirtil-

44) Bugünkü Beyobası köyü.

45) İ.H. Uzunçarşılı, Hacı İvaz Paşa'ya ..., 42.

46) M. Bilge, *İlk Osmanlı Medreseleri*, İstanbul 1984, 196.

47) *Aynı eser*, 198.

48) *Evkaf Defteri* 583, 33.

49) İ.H. Uzunçarşılı, *aynı makale*, 42.

50) M. Bilge, *aynı eser*, 198.

51) *Evkaf Defteri* 583, 33.

mektedir. Bu medrese 1940 senelerinde yıkılmış ve yerine orta okul yaptırılmıştır(52).

Evkaf defterine göre Hacı İvaz Paşa'nın, gelirleri, İyibaba köyünde ve şehirde yer alan medrese, mescid, zâviye ve hamamına verilmek üzere yaptığı vakıfları ve bunların görevlileri şu şekildedir (53).

Vakıfları:

1- Artukabâd'a bağlı Behram köyü malikane hissesi. Hasılı 26 müd ve 10 kile hububat.

2- Camushâne köyü (54) malikane gelirinin sekizde üçü. Hasılı 13 müd hububat.

3- Kazabâd'a bağlı Çerlobası köyü (55) malikane geliri. Hasılı 3 müd hububat.

4- Taşlıöyük köyü (56) malikane gelirinin yarısı. Hasılı 15 müd hububat.

5- Kazabâd'a bağlı Kürtler ve Yenice köylerinin (57) malikane gelirlerinin yarısı. Hasılı 15 müd ve 10 kile hububat,

6- Zile'ye bağlı Hasan köyü malikane gelirinin dörtte üçü. Hasılı 15 müd hububat.

7- Kazabâd'a bağlı Beyobası köyünün (58) malikane geliri. Hasılı 25 müd ve 10 kile buğday ile 10 müd, 7 kile arpa.

8- Kazabâd'a bağlı Bayındır Köyü (59) malikane geliri. Hasılı 5 müd, 9 kile buğday ve 2 müd, 3 kile arpa.

52) M. Bilge, *aynı eser*, 198.

53) *Evkaf Defteri* 583, 33.

54) BA, TD 79, 147; TD 287, 251; TK.KKA, TD 14, 260b-261a.

55) BA, TD 79, 154; TD 287, 286; TK.KKA, TD 14, 279 a-b.

56) BA, TD 79, 161; TD 287, 253; TK.KKA, TD 14, 261b-262a.

57) BA, TD 79, 156; TD 287, 304-307; TK.KKA, TD 14, 288a-292b.

58) BA, TD 79, 136; TD 287, 319; TK.KKA, TD 14, 295b-296a.

59) BA, TD 79, 131; TD 287, 310; TK.KKA, TD 14, 290a.

9- Çay köyü (60) malikane geliri. Hasılı 9 münd ve 3 kile buğday ile 5 münd, 10 kile arpa.

10- İplikçi köyü (61) malikane geliri. Hasılı 44 münd ve 14 kile buğday.

11- Çavundur köyü (62) malikane geliri. Hasılı 10 münd, 8 kile buğday ile 9 münd, 10 kile arpa.

12- Buğra köyü malikane gelirinin dörtte biri. Hasılı 4 münd buğday ile 3 münd, 13 kile arpa.

13- Oba köyü (63) malikane gelirinin yarısı. Hasılı 8 münd buğday ve 1 münd arpa.

14- Çiprek köyü (64) malikane gelirinin yarısı. Hasılı 600 akça.

15- Kazabâd'a bağlı Gürcü köyü (65) malikane gelerinin dörtte biri. Hasılı 1320 akça.

16- Yoğun pelûd köyü malikane geliri. Hasılı 5 münd buğday ve 2 münd arpa.

17- Tokat içinde mizân-ı harîr, haffafân ve bezzazistân dükkânları kirası. Senelik 26.200 akça.

18- Tokat içinde tütün kirası. Senelik 146 akça.

Görevleri :

1- Tokat kadısı : Günde bir, senede 360 akça. Tevliyet hakkı olarak da öşrûn yarısını almaktadır.

2- Müderris : senede 1200 akça, 15 münd hububat.

60) BA, TD 79, 152; TD 287, 279; TK.KKA, TD 14, 276 a-b.

61) BA, TD 79, 133; TD 287, 302; TK.KKA, TD 14, 287 a-b.

62) BA, TD 79, 141; TD 287, 298; TK.KKA, TD 14, 285 a-b.

63) BA, TD 79, 166; TD 287, 318; TK.KKA, TD 14, 295 a-b.

64) BA, TD 79, 169; TD 287, 285; TK.KKA, TD 14, 278b-279a.

65) BA, TD 79, 170; TD 287, 249; TK.KKA, TD 14, 259b-260a.

- 3- Zâviye imamı: Günde iki, senede 720 akça ve 6 mûd hububat.
- 4- Talebe (10 nefer) : Senede 1200 akça ve 14 mûd hububat.
- 5- Müezzin: Ayda 10, senede 120 akça ve 3 mûd hububat.
- 6- Tokat'taki mescidin imamı: Günde bir, senede 360 akça ve 4 mûd hububat.
- 7- Tokat'taki mescidin müezzini: Ayda 7, senede 84 akça ve 2 mûd hububat.
- 8- Câbi (Evkaf kiralarını tahsil eden kişi): Günde 3, senede 1080 akça ve 6 mûd hububat.
- 9- Katib : Günde 3, senede 1080 akça ve hububat.
- 10- Nakib: Günde 2, senede 720 akça ve 3 mûd hububat.
- 11- Tabbah (Aşçı) : Ayda 80, senede 960 akça.
- 12- Şeyh: Günde 2, senede 720 akça.
- 13- Huffâz (7 nefer): Senede 1008 akça ve 21 mûd hububat.

6- Gülbahar Medresesi

Sultan II. Bayezid tarafından válidesi Gülbahar Hatun namına 890/1485 yılında yaptırılmıştır(66). Bu sebeple "Hatuniye" ve "Sultâniye" isimleri ile de anılan medrese, bulunduğu mevkî dolayısıyla "Meydan" adıyla da zikredilmektedir(67). Medrese, yanındaki câmi (68) ve imâretle bir külliye teşkil etmektedir.

Kargır ve tek katlı olarak inşa edilen medrese paye bakımından 966/1558-1559'dan öncelere kadar 30'lu iken 976/1568-1569'dan önce 40'lilar arasına girmiştir(69). Medresenin ilk müderrisi olarak Şair Sinan Efendi görülmektedir (70).

66) T. Gökbilgin, aynı makale, 410; İ.H. Uzunçarsılı, *Kitabeler*, 30.

67) C. Baltacı, *aynı eser*, 134.

68) Halkın ve devletin yardımlarıyla restore edildikten sonra 1953 yılında tekrar ibadete açılan Meydan Camii, Tokat'ta yapılan en güzel Osmanlı eserlerinden biridir.

69) Nevîzâde Atâî, *Hâdâiku'l-Hâkaik fî Tekmîleti's-Şâkaik*, İstanbul 1268, 123, 160.

70) C. Baltacı, *aynı eser*, 134.

Tahrir ve evkaf defterlerinde medreseye ait vakıf kaydına rastlanmamıştır. Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan bir belgeden 1080/1669 tarihinde Hatuniye evkafı gelirleri senelik olarak toplam 163.620 akça olup, bunun 121.860 akçası cami, medrese ve imâret hizmetlilerine kalanının ise zahire ve diğer alım işlemlerinde kullanıldığı anlaşılmaktadır (71).

Gülbahar medresesi ve imâretinden bugüne birkaç duvar parçası ve harabeden başka birşey kalmamıştır.

7- Düzboğun Medresesi

Medresenin hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemekle beraber 1455 tarihli tahrirde görülmediğinden ve ilk defa 1520 tarihli tahrirde evkasına rastlandığından (72) 1485-1520 tarihleri arasında yaptırılmış olduğu söylenebilir.

Evkaf defterinde medresenin adı "Düz Bedreddin" şeklinde kaydedilmiştir. Bugün herhangi bir kalıntısı bulunmayan medresenin vakıfları şu şekilde idi (73).

1- Kervansaray gelirinin sekiz hissede üç hissesi, Senede 600 akça.

2- Atpazari kervansarayının geliri, Senede 150 akça.

3- Kazabâd'a bağlı Zağar köyünde Ulubağ denilen zemin. Senelik geliri 400 akça.

Medresede hizmet gören Mevlânâ Mahmud'a günde üç akça tayin olunmuştur.

8- Mevlânâ Emir Medresesi

Evkaf defterinde Emir Buk'ası olarak geçen medrese, 1455 tarihli tapu-tahrir defterinde yer aldığına göre (74) yapımı bu tarihten önce olmalıdır. Ancak kaynaklarda medresenin yeri, kim tarafından

71) Topkapı Sarayı Arşivi, D. 1789.

72) BA, TD 79, 23.

73) BA, TD 79, 23; *Evkaf Defteri* 583, 406.

74) BA, TD 2, 42.

yapıldığı ve kalıntıları hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Tapu-tahrir defterlerinde medrese olarak kaydedilmiş iken (75) 1574 tarihli evkaf defterinde "buk'a" tesmiye olunması küçüklüğünne bağlı olmalıdır.

Evkaf defterine göre medresenin (buk'a) vakufları şu şekildedir (76).

1- Hamza Bey Zâviyesi civarında bir değirmen mukataası. Senelik geliri 120 akça.

2- Pervâne Hamamı yakınında altı aded hane. Muhtelif kiralari toplamı yıllık 230 akça.

3- Yaşmeydan mahallesinde bir hane. Yıllık kirası 60 akça.

4- Gök Medrese civarında bir hane. Geliri senede 50 akçadır.

5- Bakliyat dükkanı kirası. Yılda 300 akçadır.

Medresede tdris (öğretim) görevi günde 10 akça ile Mevlânâ Ebukebir'e verilmiş olup elinde beratı vardır.

9- Hacı Ömer Medresesi (77)

Hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen medresenin 1455 tarihli tapu-tahrir defterinde yer almasından bu tarihten önce tesis olunduğu anlaşılmaktadır(78).

Evkaf defterinde buk'a olarak kaydedilmiş olması medresenin küçüklüğü ile alakalı olmalıdır. Medresenin (buk'a) vakıfları ise şu şekildedir (79).

1- Kadı Ömer köyünde Bezeklik yeri adı verilen bir zemin

2- Sivas'a bağlı Pınar köyü yanında bir mezraa.

75) BA, TD 79, 24; TD 287, 70; TK.KKA, TD 14, 155a.

76) *Evkaf Defteri* 583, 376.

77) Medresenin adı tapu-tahrir defterlerinde bu şekilde iken evkaf defterinde Kadı Ömer Buk'ası olarak kaydedilmiştir.

78) BA, TD 2, 42.

79) *Evkaf Defteri* 583, 37b.

XVII. yüzyıl Osmanlı şehirleri hakkında kayıtlı bilgiler veren Evliya Çelebi Tokat medreselerinden bahsederken Gök Medrese, Hatuniye (Gühbahar) medresesi ve Ulucâmi darül'-kurâsi'ni kaydetmektedir. Bu durumda diğer medreselerin harap olduğu veya medrese vazifesi görmedikleri hatıra gelebilir. Nitekim eğer doğru ise Evliya Çelebi Gök Medrese'nin dahi Vani Efendi denilen birisi tarafından tekke yapıldığını belirtmektedir (80). Hatuniye medresesinin ise XVII ve XVIII. asırlarda faaliyette bulunduğu arşiv vesikalalarında görülmektedir (81).

80) *Seyahatnâme*, V, 59.

81) Topkapı Sarayı Arşivi, D. 1789.